

ACC. N:R M. 9599:1.

Landskap: Småland

Upptecknat av: B. A. Svensson

Härad:

Adress: Tjörnarp

Socken:

Berättat av: smedmäst. C. Johansson

Uppteckningsår: 1945

Född år 1880 Hinneved, Krb. län

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sågen om prästens pojka, som aldrig blev
vädd. s. 1.

M. 9599: 1.

Landskap: Småland Upptecknat av: R.A.Svensson
Härad: ? Adress: Tjörnarps
Socken: ? Berättat av: smedmästare C. Johansson
Uppteckningsår: 1945 Född år 1880 ; Hinneryd, Krb län

En sägen om pigan, som aldrig blev rädd.

I en prästgård i Småland tjänade en piga, som hette Pernilla. Hon var en i alla avseenden duktig och präktig människa, och därtill kom, att hon aldrig blev rädd för något. Prästen hade på det ena sättet efter det andra försökt, om han inte skulle kunna skrämma Pernilla, men det hade aldrig lyckats.

En gång kommo prästen och klockaren i ~~samma~~^{en} församling överens om att skrämma Pernilla. De bestämde, att klockaren långt utåt kvällen skulle ta ett stort vitt lakan på sig och ställa sig i sakristian, så skulle prästen just vid det tillfället skicka Pernilla i väg till kyrkan för att hämta en bok, som låg i sakristian.-- Stunden var inne, och Pernilla gick i väg och öppnade dörren till sakristian. Knappt hade hon kommit in där, förrän hon fick syn på den förklädde klockaren. "Vem e du, som står där?" frågade Pernilla. "Jag är aposteln Paulus, och kom nu genast och kyss min hand", svarade klockaren med djup röst. "Ja, de gör de samma," fick han till svar, "för ja e prästens Pernilla, o kom du först o köss me i röven." Då vålnaden inte ville efterkomma inbjudningen, tog Pernilla lugnt boken och gick sin väg utan att vara rädd.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!