

ACC. N:R M. 9618:1-4.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Småland Upptecknat av: *Fingal Johansson*
Härad: *Västbo* Adress: *Byggat, Ljåkra, Värnamo*
Socken: *P. Hestra* Berättat av: *avskrift av Värnamo*
Uppteckningsår: *1945* Född år i
Nyheter 2-11. 1939.

Bonden gifte sig med trollflicka. s. 1-3.
Otur att fiska i en viss göl, - troll. s. 3
Lyfta med guld under farstustenen. s. 4.

M. 9618:1.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Lägner från Gödra Hertra (Västbo härad)
avskrift ur Värnåms Nypeter, 2-11. 1939.

Trollbruden i Kindhult: I Kindhult fanns det för
mycket länge sedan en s. k. Trollbrud.

Läggen berättas om en bondson, som
da han var sysselsatt ute i skogen, fick
se en sådan märkligt grann flicka
komma emot sig, att han tvärt friade
till henne. Håll ord med vad du sagt i
kväll, ropade den sköna till honom
och försvann. På aftonen, när bondsonen
var färdig att gå till sängs, kom det
en rysligt ful gammal gumma och
bankade på. "Du har friat till min
dotter. Håller du ord?" "Är hon lika väcker,
som hon var i dag, så håller jag
ord, sa pojken. "Var bara mäll mat

M. 9618: 2.

henne, så skall guldet aldrig trypa hos
er, och densamma är hon, lita på det!"
Så kom då den vackra flickan till
honom som hans hustru, och han
var till en början mätt mot henne.
Varje morgon, då han steg ut, låg
det ett blankt guldmünt på färdstegen.
Men så glände han bort värmöders
ord och blev stygg vid hustrun.

Då fanns det röda blodropar på
bron om morgnarna. Det skrämde
mannen så att han blev vänlig
mot sin äkta hävt. Så en gång
hjälptes man och hustru åt med att
sko hästen, men skon ville inte passa
riktigt. Ta hit så skall jag, råda till
den sade kvinnan, och så tog hon

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

M. 9618:3.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

och höjde järnsten mellan fingrarna så
att den passade hoven precis. Då blev
mannen rädd och ansade att han var gift
med ett troll. "Varför har du aldrig sagt att du
var så stark" sa han. Då skrattade trollvinn-
nan och sa: "Om du inte hade blivit mätt
av mig, så kunde jag vridit näsan i nacken
på dig". - Från Flintegård har en rögen
sin härstamning. Nära denna gård är en
tjärn eller göt belägen, och vad det nu kunde
bero på så brukade folk aldrig fåga någon
fisk där, ty det betydde otur. I Flintegård
fanns emellertid för mycket länge sedan
en kvid som inte var rädd för skrocket
utan fiskade i gölen och fick en präktig
fångst. Då han var på hemväg med
lyftet, mötte dock självaste skogstrollet

M. 9618:4.

Tar du föä, för me', så tar jag döa på
de' rapte trollat och sloj ihjäl mannen.

I Flintagård finnes en märklig sten, som
påstås vara den ihjälslagne mannens gravsten.

Om en gård i Flinteryd berättas det,
att där är tur och lycka evigt bofasta.

Ty i forntiden hade en av gårdens
ägare gjöt trollen någon tjänst, så
att dessa skäلت en hel gryta guld
under parstesten.

Den i släkten, som byggde om gården
hittade skatten. Och allsedan har
riksdomen lådat vid väggarna.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNERARKIV