

ACC. N.R. M. 9666 : 1-7.3

Landskap: Småland

Upptecknat av: K. G. Nilsson

Härad: Östra

Adress: Månåkerlund

Socken: Kråkshult

Berättat av: Egna minnen

Uppteckningsår: 1945

Född år 1865- $\frac{1}{4}$ i Kråkshult

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Ett Sockenoriginal på 1870 talet,
som var läkekunnig och sålde
apoteksvare. s. 1-7

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R.

M. 9666 : 1

Landskap: Småland

Upptecknat av:

H. J. Nilsson

Härad: Östra

Adress:

Marianmedund

Socken: Kråkshult

Berättat av:

Egna minnen

Uppteckningsår: 1945

Född år

1865 $\frac{1}{4}$ KråkshultLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVSockenregister.

I denna min barndomsförsamling, hade vi åtskilliga gamla original på slutet av 1860 å början på 1870-talet. Om en vill jag till en början berätta något ur mitt minne.

Personen i fråga, hette Johannes Markusson. Han ägde en liten gård i Svénstorp i samma socken, gården var ett arv efter hans föräldrar, och han överlämnade den till en son då han hade växt till och Markusson började bli gammal. Denne sonen som hette Karl August å jag vi var skolekamrater år 1877. Markussons ålder minns jag ej. Markusson var både läkare och apotekare.

Skriv endast på denna sida!

M. 9666:2.

ACC. N:R.

Landskap: Småland

Upptecknat av:

K. J. Nilsson

Härad: Östma

Adress:

Marianhelmsd.

Socken: Kräkshult

Berättat av:

Egna minnen

Uppteckningsår: 1945

Född år 1865

i Kräkshult

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

för sina apoteksvaror hade han låtit göra sig en rätt stor trälåda av timmerbräder, denna låda bar han på ryggen fäst en tygg-säck försed med kemna om axlarna, i lådan var inmonterat små särskilda fack för de större & mindre flaskorna försakades i undre delen av skåpet var en draglåda, i den försakades pulver och plåster m.m. sådant för att nu få medicin (mellemvänter) så gick han till fots den 4. mil långa vägen till Eksjö apotek, någon gång på bantvägen kunde det hända vid någon förgång i staden att han kunde få åka någon mil då han hade tomma flaskor, men hemvägen gick han

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R.

M. 9666:3

Landskap: Småland

Upptecknat av:

K. J. Nilsson

Härad: Östra

Adress:

Maridalslund

Socken: Kråkskult

Berättat av:

Egna minnen

Uppteckningsår: 1945

Född år 1865

i Kråkskult

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ty det var alltid dåliga vägar och dåliga
äldon och han var rädd om sitt dyrbara
skäp att flaskorna skulle skakas sönder,
och även gick han in i stugorna å fick
sälja några droppar här å var gänte
vägen medan han vilade sig, även så
måste han få nattlogi en gång eller två
på sin stadsresa. Medsinen bestod av diverse
droppar såsom: Hoppmans å hjertstykhand - Käv-
droppar - Slagdroppar - roderdroppar - ögonvatten
jemedroppar - Spikolja - Terpentin - Tillydroppar
o. s. v., jag minns ej alla namnen, Jora varok
var tejt plåster - Karocka lakris - Bröstsocker
johannes brö - Välfiskjäll - långpeppar m. m.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 9666: 4Landskap: SmålandUpptecknat av: H. NilssonHärad: ÖstraAdress: MariamedundSocken: KräkshestBerättat av: Egna minnenUppteckningsår: 1945Född år 1867 i KräkshestLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Förutom det tunga träskapet på ryggen, så
 hade han ~~en~~ en korg i handen försedd
 med trälock, i denna korg medförde han
 andra sorters medel för kreaturernas
 behov vid en del sjukdommar, denna
 djurmedicin hade en förfärlig stinkande
 lukt. t. x. p. Gynvelsträck och lebbstigarot
 med flera sorter, det blev en förfärlig
 lukt i huset då Markesson kom med sin
 lärda och sin korg, men det var förlåts-
 =ligt, han tog fram sin flaska med
 hoppmansdroppa och gammanna fick
 några droppar på en kackerbit. å då sa
 blev dom så glada och hälsosamma

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 9666:5Landskap: SmålandUpptecknat av: H. J. NilssonHärad: ÖstraAdress: Marjare LundSocken: KvårshultBerättat av: Egna minnenUppteckningsår: 1945Född år 1865 1/2 i KvårshultLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sedan så köpte ^{dom} sig droppar för 5 a 10
 a 1/2 skilling, av någon sort - kanske av
 flera sorter, då lagret i lädan blev
 knapt så vände han ^{hem} till sitt föråd
 och fylde på, ty han var aldrig på
 hela lagret. Eller någon hastigt sjuk
 så var det att spåra upp Johannes Marksen
 så han kom dit, ä då blandade han
 till en sats droppa att utspädas i
 Brännvin och geva den sjukke, det
 skulle hjälpa sade han! Han var en
 nitisk örtsamlare och hade sådana avskåp
 på växter alltid på lager hemma, alla
 möjliga sorter blandade med sprit.

Skriv endast på denna sida!

ACC. NR. M. 9666:6.Landskap: SmålandUpptecknat av: M. J. NilssonHärad: ÖstraAdress: MarianneholmSocken: KärkskultBerättat av: Egna minnenUppteckningsår: 1945Född år 1865ky i i KärkskultLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Markusson använde inga hakorier, ej några signeringar, han sade alltid: Med Gud till hjälps så tror jag du skall bli botad med detta, Han var en glad men lugn man vän med alla, avhållen och mottagen var han kom i flera socknar, hans ålder vid sin död minns jag ej men det var vist mycket nära 80 år. En sören somen som hade gården dog 1948. vid 71 års ålder, Markusson var mycket saknad då han gick bort ty han hade hjälpt många på den tiden, ty det var nästan omöjligt att få en docktor till en sjukbädd det fanns inga kommunikationer på den tiden.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 9666:7Landskap: SmålandUpptecknat av: H. NilssonHärad: ÖstraAdress: MaridalslundSocken: KnärskultBerättat av: Egna minnenUppteckningsår: 1945Född år 1865 1/4 i Knärskult.LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Inga järnvagnar inga bilar eller cyklar
 var det av nöden att tala vid en docton
 för att få någon Medesin i hast på en
 eller två dagar, så var det att gå tag
 i en kussar som var nödvarn, ä han tog
 sin häst ä begav sig till en stad
 der det fanns docton, som kunde på
 en dag komma tillbaka från en 4.5 mils
 ridt. Skulle nödvarndigt en docton till
 den sjuke, så måste han anlita Gäst-
 givaregårdarna, men det blev så dyrt
 så att dom kunde ej betala en sådan
 Hjälp. Ty på en 4.5 mil fick dom ä bräss
 = kunde fall byta hästar 4. gånger för att
 komma fort.

Skriv endast på denna sida!