

ACC. N.R.

M. 9713 : 1-7

Landskap: Småland Upptecknat av: Jan-Öjvind Swahn
 Härad: Adress:
 Socken: Växjö stad Berättat av: Löjtnant Ågren
 Uppteckningsår: 1944 Född år 1870 i Växjö

LUNDS UNIV.
 FOLKMINNES-
 ARKIV

Amatörteater, cirkus.	s. 1.
Undervisning, post, brandväsen, gatubelysning.	s. 2.
Husdjur.	s. 4.
Enbärdricka.	s. 5.
Fattigvård.	s. 6.
Lasarett och apotek.	s. 7.

ACC. N:R M. 9713:/.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Amatörteater, cirkus.

Amatörteater var mycket populärt, och sällskapen var mycket livliga.

Cirkus var här ofta. En hette Houche, en annan Schreiber. De höll till i ridhuset, vid godsmagasinet i Västergatans ände.

ACC. N:R M. 9713' 2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Undervisning, post, brandväsen, gatubelysning.

Här fanns ett par privatskolor, barnskolor, där det var några gamla änkor som undervisade ungarna.

Posten låg förr i Handlanden Sandbergs hus med ingång från N. Järnvägsgatan. Sen flyttade den till major Krügers hus, två hus längre bort, men ännu tidigare hade den varit vid Sandgårdsgatan och det var när överste Wrangel skötte den. I mina tidigaste barnår minns jag att det var en gammal brevbärare, och utav honom fick man lösa breven för något öre. Det var i allmänhet gamla militärer som blev postmästare.

Folket var indelat i vattenhämtare och pumpare, men jag minns inte hur det var med det. Pigorna var i alla fall med och bar vatten. Nattvakter fanns det och de skrek ut tiden. Han stannade alltid i knuten Sandgårdsgatan-Västergatan och skrek: Klockan är så och så mycket slagen. Eldsvåda alarmerades med kanon på poliskontoret och så klämtade de i kyrkklockorna. Gatubelysningen var usel. De hade fotogenlampor, kantiga, och så gick där

ACC. N:R M. 9713:3.

lykttändare och tände och släckte, med en stege på axeln.

Vatten fick man ur vissa pumpar och brunnar och dessutom fanns det brunnar på gårdarna. En offentlig pump fanns i Klostergatan och kallades för Tomtakällan, och en annan var biskopskällan mitt på fältet med det bästa dricksvattnet i stan, som man sa. Det var på slutningen mellan Risingevägen och Biskopsallén. Där var en brunnsvinsch och inte någon pump, den kom till i senare år. En annan var där Linnébysten står i parken, där var en stor pump.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N:R M. 9713:4.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Husdjur.

I min barndom minns jag de hade beten där regementet är nu, det var Bäckaslövs ägor, och dit drev de korna genom stan. Ja, det minns jag så väl, för de drev dem Sandgårdsgatan fram. I huset mittemot vårt, där hade de kor, och de hade dem i stall inne på gården.

ACC. N:R M. 9713:5.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Enbärdricka.

Mor brukade göra enbärdricka och fick enebären utefrån landet
av en bonde.

ACC. N:R M. 9713:6.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Fattigvård.

Fattighuset låg norr om Östra Folkskolan, och det var ett stort gammalt hus. Det var i tre våningar med kolonner på framsidan. De fattiga fick hjälpa till med litet av varje, **allt** efter vars och ens förmåga, det var då mest sysslor ute i stan på gator och torg som de fick ombesörja.

ACC. N:R M. 9713:7.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Lasarett och apotek.

Lasarett fanns det även innan det nuvarande, och det var två byggnader med gaveln snett ut. Det låg vid den nuvararände N.Järnvägsgatan och revs visst 1879. Snickarebäcken, som kom från gölen, som nu är en plantering på Väster, rann ut där vid lasarettet.

Apoteket låg där nu kooperativa har affär neranför folkskolan.