

Landskap: Södermanland Upptecknat av: Annette Sonesson
Härad: Frostå Adress: Åspringe
Socken: Ö. Åspringe Berättat av: Densamma
Uppteckningsår: 1945 Född år 1881 i Ö. Åspringe

Kryddat brännvin.

s. 1-2.

L.W.F. 50.

Skriv endast på denna sida!

Kryddat brännvin. Fråga 50.

Ett gam. bruk som jag minns som barn, min far brukade förga brännvin
De var slanbark. Han skar barken av grenar av en slanbuske, de
lade han på brännvinet. Där gick inte så mycket till att halvt stop.
Den fick förg lika som konjak. Många drack den för konjak.

Di fick ju anpassa färgen och sika i från när de blev lagom.

Malört är ju en gam. känd blomma som alltid lagts på brännvin.

Gamla hade alltid malortabrännvin. De var mest för magen, di tog
en cyppa malortabrännerin. I äldre tider, så vid alla gille, så skulle
alla gästerna allt eftersom di kom bjudas på biskum, den skulle vara
stark. Kamfer på brännvin är också ett gam. bruk. De har använts
både att dricka, och som utvärdes bruk, mot värk.

Svarta vinbär har använts. Di skall först borka, sen läggas på brän-
nin. De kan jag begagnas ännu. De användes som medicin, för värk
diar, jag. Tastanjer klaves och läggas på brännvin. Alla sådana skar-
pa blandningar togs för värk.

De gamla hembrända bränninet, eller drankabränninet har använts
i stor utsträckning både som invärdes och utvärdes bruk.

ACC. N.R. M. 9752:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Pepper, och kryddor ej likor har även lagts på bränvin.

En gam. har talat om en undantagsgubbe för så länge sen som då di hembrände, skulle ha visat känner bränvin i undantag.

Så hade han alltid på halvstora flaskor i ett litet skåp, som han tog fram och bjöd av. Där var en med malört på, en med pepprar, en med kamfer. Sen var där riktig dranksprit, samt utspädd sådan. Här är många gamla som påstår di kan inte undvara kamfersbränvin. Här har ju funnits bröte som di lagt på bränvin för att få dem som di bjöd alldeles överfulla. Som snus, tobaksrök pusta di på flaskan. Di inte endast blev fulla, utan även sjuka.

På den tiden då andlers pärskan, (som jag ofta beskriver) levde, så när nån kom till henne och hon bjöd bränvin, så inte endast di blev fulla utan sent med vettlösa. Di så ejlvt di begrebet vad hon hade, av bara ett porsglas blev di rent orediga, och de varar ett par dager.

Di kunde, nästan lägga vad som hälsat på bränvin.

Röllika ann. Både malört och röllika skulle torkas, så endast blommorna repades av. Salt anna mycket på bränvin till utvärdes bruk.