

Landskap: *Småland* Upptecknat av: *Bengt Larsson*
 Härad: *Sunneds* Adress: *Magnus Husboksg. 5 Lund*
 Socken: *Markaryd* Berättat av: *Nils Petter Karlsson*
 Uppteckningsår: *1945* Född år *1868* i *Häpsholma, Markaryd*

Barn skrämde för ärtagubben. s. 1.
Bäckmannen el. näcken. s. 1.
Anders Hansson i Hallaryd. s. 1-2.
7 pund smör efter en gatto. s. 2.

(H. G. 21.)

Skriv endast på denna sida!

När jag var en sek år, blädde min mor ut en gubbe och satte i ärtalandet och skrände mig för ärtagubben. Och jag var så rädd för den.

Bäckemannen eller näcken skapade sig olika till häst eller karl. Det var några barn vid ån. De fick se en vacker och snäll häst och fick för sig att rida på den. Men ju fler som kröp på, desto längre blev den. "Herre Gud, så lång häst!" sade ett av barnen, men då försvann han. Fick de betsel i munnen på honom, kunde de tygla honom. Det var en bonde, som lejt betsel på honom och plöjde med honom, så näcken blev snett. Men då tygla bonden synd om honom och tog betset av. Men då gav han sig i väg.

Det var en som skulle söka Anders Hansson i Hallaryd på sommaren. När han kom till Hallaryd, blev han förstig och gick in på ett ställe. Där låg en gubbe sjuk. Denne vädde honom på en bytta med sturrmjölk i köttet att dricka ur. Och han

drack. Då sade en liten pojke: "Morfar, nu dricker han
opp all er lungkostä."

I Kittsjö var det en gumma, som sade, att hon
fick sju pund smör efter en gullas, efter en be som
var sänt (sinad), "Bara det hade varit rättmätigt,"
sade gubben.