

Landskap: Småland Upptecknat av: Olof Svenningsson
 Härad: Västbo Adress: Fack 28 An. dest. 190.
 Socken: Bosebo Berättat av: Konmin G. Jagner
 Uppteckningsår: 1945 Född år 1894 i Torga

Lågen om Bosebo kyrka. s. 1-3.

Hur Bosebo socken fick sitt namn.
bl. 1-3

Skriv endast på denna sida!

För en 10 år sedan hörde jag en gammal sägen berättas. Det var vid en bygdefest, då församlingens pastor i sitt föredrag kom in på denna sägen. Här skall jag försöka återge efter bästa förmåga densamma.

Bosabo är en liten socken på gränsen mot Västergötland och Halland. Där bodde vid kristendommens utbredande över denna del av Småland i en rik och mäktig hedning vid namn Bose. Åt honom har socknen fått sitt namn. Och gården där han bodde hette Bolbynäs, vilken den än i dag heter.

Opfiden hade dragit in i Boses herd, så en kvinnlig medlem hade blivit kristen vid ett besök i där Sandvika kyrka nu ligger. Det var 2 1/4 mil. Denna kristna kvinnan hette Marja, om hon var husfru till Bose eller bara piga är visst. När Bose fick vetenskap om Marjas

företarvande blev han vred och förbjöd henne att
gå till Sandvik. Men hon trottsade honom och
gick den långa vägen, för att höra Guds ord. Hon
sade sig behöva Guds ord för sin själ. Då lät
den predgade kustboden föra en kvernsten ner till
båten invid sjön, vilken stoppades i en äsch. Sedan
roddes den kristna kvinnan ut. Utkomna på
sjön befälles hon sätta sig på stenen vilken
kastades ut: medans Boze hjärtfullt utropade
att Maria skulle regla till "vite krist" och banta
våken full av Guds ord. Men då skedd undret:
stenen förvandlades till en fjäder och lät regla
de Maria över sjön. Sjön kallas därför Majsjön.
Själv grepen av detta under red Boze ned till
Sandvik, där han såg och kom till tro. Efter
att bliva kristen ville han bygga sin egen
kyrka. Han lät då bygga en kyrka som
om dagen byggdes, men om natten nedross.

Därför måste man se ut ett annat ställe,
för kyrkans byggande. Man tog och spände
ett par stända tvillingstakar för en vagn
med två timmerstockar därpå, och lät
dessa sedan bestämma platsen. Ty på den
plats de stannade på, skulle kyrkan byggas.
Det är inte bara i Bosabo som denna metod
stillämpades, där tvillingstakarna utpekade platsen
för kyrkans byggande. Utan så förtäljer sägen
nästan i varje socken här omkring.

Så kom i alla fall Bosabo kyrka till
och där står än i dag en kyrka. Den förest-
varande kyrka står nu i Svalls museum.

Bosabo kyrka står omkring en km
väster om Bollbynäs väteri "Boses gård".