

ACC. N:R **M.10137:1-3.**

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *sem. lär. Edv. Steiner*
Härad: *Skotts* Adress: *Apelgat. 11, Lund*
Socken: *Häslöv* Berättat av: *Densamme*
Uppteckningsår: *1946* Född år *1880* i *Vellinge*

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Bastian, - präst med övernaturlig förmåga. s. 1-3.

I min barndom och ungdom hörde jag ofta de gamla i min hembygd berätta:

Det var en gång en präst därute i Håslöf som hette Bastian; han hade en farlig makel. Bastian hade en pastor, som hette Tischack.

I Ättelögen, som ligger västerut i socknen bor en drake, som varje år med ett leppaffjät närmar sig byn och där draken sätter sin fot kan ingen ting stå. Då han kommer fram till prästgården sker en stor olycka - byn brinner. En gång på gamla Bastians tid hade draken hunnit så långt, att han satte sin fot i prästens kök, men gamla Bastian använde honom tillbaka in i lögen och olyckan avvärdades.

En gång hade en dräng svejpt ett stort latsen omkring sig och irrade sedan en besvärlig omkring på Håslöfs kyrkogård för att skrämman folk. Man hämtrade mästern Bastian och då

han kom i kappan och baras och frågade drängen
vem han var, vägrade denne att svara. Prästen
menade honom då var i jorden och då drängen
sjunkit var ändå till kalsen, sade han sitt
namn, men då slog prästen honom i huvudet
med boken och drängen föll dunn i jorden och
synes aldrig mer.

En annan gång, då Bastian var ute på
resa, mötte han på Gessie bro en annan präst,
som han var otän med. Denne hade just slagit
sig ner på bron för att utvärta sitt uturberlov.

Nu återvände Bastian på honom genom att
binda honom på bron så att han inte kunde
komma därifrån förrän han sänt bud till
Härlöv och bedt Bastian om förlåtelse och
hjelp att lösa honom. Bastian kom dock
inte hjälpa utan sände sin pastor Pischke och
denne löste den nödställda från förtrollningen.

majstat!

Men hade Bastian haft stor anseelse i livet så var han inte heller oförtyglig efter döden.

Hans lita blev balsamerat och kristan nedsat i "herreskravningen" (= kryptan) i Håslöfs gamla kyrka. Då denna blev nedrivna på 1870-talet, togs de gamla kristorna upp och slogs sönder. En av arbetarna säger därvid ha skymfat gamle Bastian, samt honore i släppt, skabert honore och sagt: "Ligger du här, din gamle dj-t." Dagen därpå blev arbetaren ihjälslagen vid ett tras, som inträffade vid det nya kyrkobygget.

Den i sägnerna omtalade mästare Bastian i Håslöv var väl förhoppas den Bastian Skatson Odder, som var kyrkoherde i Håslöv och dog där 1663. — Tassor Tischack är förhoppas den pastor Tisack, som var pastor i Håslöv vid 1800-talets början, alltså en icke samtida till Bastian.