

ACC. N:R M. 10200 : 1-4<sub>2</sub>

Landskap: Småland

Upptecknat av: H. J. Nilsson

Härad: Östra

Adress: Markbyrehernd

Socken: Kråkshult

Berättat av: Egna minnen

Uppteckningsår: 1947

Född år 1865 i Kråkshult

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Hästherud - Hästskallar. s. 1-4.

Luv F 56.

Ett annat upptecknat minne  
om Hästskallar. s. 3.

Hästherud på en gårdsgårdskö. s. 3.

ACC. NR M. 10200:1

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

höst skrift.

Om sådant har jag mycket att  
berätta, sådant att jag har  
utpräglat många historier, men denna har  
ordet till att delar av död höst har  
 varit till ett skönt spår i  
gammal tiden. Om hösten minns jag  
ingenting mer än en gång i min  
barndom hos ett par grannar i en  
stora by med namnet Heda i Bräkshults  
socken. Det var grannbyn till mitt fars  
äldnaker, år 1839 & 1840, blev det laga  
skifte, och ett par bönder måste flytta  
ut till utskanten av byn, och det blev  
stora osämja, om något så fick en  
av de utflyttade sälja sin gård  
han kunde ej bebygga den arfvetligt nog.

troff

ACC. N:R M. 10200:2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Det kom en fattare eller hästhandlar  
och köpte gården billigt, fattaren gick  
alltså under namnet flängaregässe  
anses hette han Gustav Pettersson.

Han köpte uppte gamla slakthästar  
och slaktade dem själva, genom detta  
så blev han en avkyll både i byn  
och i socknen, den andre som fick  
flytta ur byn blev gramma med häst-  
flängare, han kallades alltid för  
Kalle Länsmann, därför att han alltid  
ville vara lite överstående i hela byn.  
Det dröjde inte länge förrän Kalle  
Länsmann i flängaregässe blev osams,  
så träffades dem mellan fyra ögon  
så gick orfilarna rätt löst, och det  
hände en gång att dom fick göra  
upp sitt melankavande i slakthallen.

ACC. N:R M. 10200:3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Så blev det jul igen. Flångar  
haddé slaktat en gammal häst före  
julen, Skankarna gånge honom till julen  
aftons kvällen, då tog han dem ut  
sånög sig till Kalle länsmannens i Kastade  
in dem i förstugan i försåren.

Kalle länsmannens haddé slaktat en  
gammal ko, så han tog Skankarna i  
Swansen i Klösarna i Harnsen i  
både i en säck, i sånög sig upp till  
Flångar, i Kastade det i Flångars  
laddgård. På detta sätt bytte dem  
julpresanter. Det hände mycket ofta  
att det satt ett hästhund på en jerdes-  
gardstör nere hos Kalle länsmannens.

Till slut så gick Kalle sälja sin gård  
i flåttan från Flångar, han köpte  
sig en gård i Öster Åkra Östra Hårad.

Hästdelar liksom även det  
rena köttet har alltid i äldre tid  
varit föraktat, och även den som tog  
någon befattning med det, helst till mat.  
Hästskeppet upphöjts i ärepost  
i Majstänger är dylikt, är obekant, helst  
innan Östra härad, om dess används  
till Tralldom är också obekant.

Men ett annat braker nämns jag väl  
om nämligen att nedgräva sjöskada  
djur, om en katt eller höna eller en  
kanarie eller en hund eller gris, dog  
så skulle den i lördom nedgrävas på  
ansörens mark, får att ställa algekorn  
på graven, sådes det. Därmed var det  
ej obekant mellan grannarna, ty som  
sagt detta skedde i lördom.