

ACC. N:R **M. 10435**: 1-5.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Marianne Forslid
Härad: Prosta Adress: Svalöf
Socken: Skeglinge Berättat av: Lars Srensson
Uppteckningsår: 1947 Född år 1860 i Skeglinge

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-5.
Talesätt om Skeglingeborna. s. 5.

Luv F 59.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R **M. 10435**: 1-5.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Marianne Forslid
Härad: Prosta Adress: Svalöf
Socken: Skeglinge Berättat av: Lars Srensson
Uppteckningsår: 1947 Född år 1860 i Skeglinge

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-5.
Talesätt om Skeglingeborna. s. 5.

Luv F 59.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 10435:1.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Skeglinge församling har ren lantbrukare-
befolkning. Vid årskiftet uppgick in-
vånarantalet till 100. Inga ungdomar tydes
ha dragits till fabriker, men väl till
jämvägen och Kontoren. Detta gäller särskilt
den nuvarande generationen. Orsaken är,
att man önskar mindre ansträngande arbete,
ordnad fritid och framför allt pengar att
roa sig med.

Skeglinge är en annex församling
till Borlanda och ägde i äldre en egen
kyrka. År 1868 beslöts av okänd anledning,
att denna skulle rivas och att det skulle
byggas en ny kyrka, som skulle vara
gemensam för båda församlingarna. Skeglinge-
borna gick ända upp i högsta instans
för att få behålla sin egen kyrka, men
deras begäran avslögs. Församlingen ansågs

anlagligen för liten.

Om byn

Något minne från den tid, då byn ännu var oskiftad, har man inte. Byakornet och bylådan* med inne liggande byhandlingar förvaras hos nuvarande kommunalnämndens ordförande. Den äldsta räkenskapsboken är från år 1848. Varje första maj till ungefär 1902 hade man äldermannagille. Äldermannen hade kalaset, men var och en som var med betalade 50 öre. De sista 20[?] åren hade majgillet ren gilleskaraktär. Den enda förhandling, som förekom var, att man valde ny älderman, vilken nästa första maj skulle kalla de andra sockenborna samman genom att blåsa

* Se tecken på nästa sida.

ACC. N:R M. 10435:3.

i byahornet. Lars Svensson var den siste
äldermannen, som gjorde ett riktigt maj-
gille (1902). På detta utsågs visserligen
en ny älderman, men denne bydde sig
aldrig om att ha något gille och med
honon dog seden ut.

Jordbruksförbättringar

Många gårdar är
arrendegårdar under Kristineberg. Våra Skeglunge
ligger också Ellinge. Det var på dessa
gards man först fick se de nya lant-
bruksmaskinerna. På 1880-talet började
bönderna själva skaffa sig maskiner.
I början hade man dem gemensamt, men
nu har var gård sina egna. På Lars
Svenssons gård upphörde man med

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 10435:4

4

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Vandringen år 1910 beroende på en speciell
omständighet. Den stora bommen, som fäste
vandringen vid ladan, föll nämligen ned
och dödade en ung flicka. Hans Svensson
minns, att han som tolvåring (1872) var
med om att hugga med tie på Skarhults
slot. Den första jordbruksmaskin, man
köpte till hans gård, var en begagnad
självarläggare, som kostade 100 kronor. Detta
hände på 80-talet. Då och då tvåkade
man dock med plejel ända till 1890,
emedan man behövde långhalm för tak-
täckning.

Handelsbod

Först på den allra
senaste tiden^x har man fått handelsbod i
Skoglinge. Först har, så långt man minns,
skomakaren i byn också varit handelsman

^x omkring
1939?

i smått. Hrs honom kan man kunnat
köpa smis och pressjäst m. m. Egendomligt
nog uppges även skomakaren i Borlunda
i gamla tiden ha sålt sådana varor.

Utbildning

Det är vanligt, att
lantbrukarsöner skickas till Estörs folkskola
och sedan antingen till Hvilans eller
Svulöfs lantmannaskola.

Ordstäv om Skeglingeborna

Man säger om Skeglingeborna, att de "gabar
och glor och ser med mongen". Hrs detta
uppkommit, vet man inte.