

ACC. N:R M. 10441: 1-3.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Marianne Forstlid  
Härad: Frosta Adress: Svalöf  
Socken: Östra Skiv Berättat av: Elma Olsson  
Uppteckningsår: 1947 Född år 1884 i Hulva

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*När den nya tiden kom till bygden. s. 1-3.*

*LwF 59.*

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R M. 10441: /

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

### Byn

På 1850-talet friköptes hela Östra Stiv från Skarhults slott, och då slutade man gå "till hoer" (göra dagsverken) som betalning för arrendet.

### Jordbruksredskap

Till 1910 var det vanligt att man högg säden med lic, även om det fanns slåttermaskin på gårderna. Men 1910 fick man en särskild apparat till slåttermaskinen så att den kunde lägga av säden i lagom stora högar, och då slutade man hugga med lic.

Rågen tröskade man med plejd till 1920. För övrigt använde man sig av vandring. Omkring 1922 började

man hyra en tröska.

### Hushållet

Man hade i stor utsträckning självhushåll till sekel skiftet. Vispar, slevor och horn skedar gjorde man själv. Man byggde öl men använde inte humle, som fru Olsson ansåg ge en allt för bitter smak. Vid ölbyggen fick man öljäst som användes vid brudbakningen. I slutet av 1800-talet började man köpa svagdricka på träankare. Vatten ansåg fru Olsson inte vara nyttigt att dricka, om man arbetade hårt. Dessutom släckte det inte törsten.

När fru Olsson var 16 år (1900) hade man tre spinnsorkar i gång i hennes hem. Sedan hon gifte sig

ACC. N:R M. 10441:3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

har hon inte varit någonting, efter som  
hemgiften har räddat för familjens behov.

I fru Olssons hem hade  
man en öppen spis, där man ställde  
grytorna på järnfötter. Man lyste sig  
med hemstippta ljus och tramlampor.

Maten var ensidigare  
för än nu. På 1800-talet åt man mest  
soppa, fläsk, röror, kål, bröd och ost.

Man odlade inga grönsaker utom kål och  
röror och morötter. Morötterna var avsedda  
för hästarna.

En jungfru hade på 1800-talet  
som lön en vadmalsklänning, träskor och  
linne.