

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *J. Aug. Persson*
 Härad: *Oxie, Basse* Adress: *Bankgät. 3, Lund*
 Socken: *Lävsköv, Möllebarga, Baulöv* Berättat av:
J. Fallerup, Hensis, Ban
 Uppteckningsår: *1947* Född år *1874* i *Malms*

Jordbrukets bivarningar.

s. 1-3.

Luv. 61.

Landtbruk kombinerat med handverk.

Det har egentligen ej förekommit något landtbruk som varit kombinerat med handverk, i sådana det jag vet, endast i staka fall och af fast varaktighet. Möjligen i norra, vid Smålandsgränsen, om det kallades handverk, såsom stegar, skofor, ösar, och enerkorgar, slevar o. d. men det gick under benämningen göingslöjd, afvensom träpumpar och musket annat, som tillgjordes på marknaderna i de skånska städerna, kistor och göingsmöbler för nog och på hantverks sätt, ty dem som tillverkade dessa var själflärdar personer och inga som helat yrkesmän.

När andra yrken beträffar så vet jag inte mer än en skomakarsmästare i Sjöbo P. B. Rosberg som hade upptagit på sin görd i några år, men det var ett litet ställe visligen 20 tunnland, men så sluta han med handverket. En vagnmakare Jeppe Jansson i Kallarp, Joffers socker.

Andra mindre jordägare som endast hade
sån stor jordbet, att de kunde föda en häst och en
ko, eller endast en ko, de kallades då allment för
husare, nu kallas för småbrukare.

Lidana kunde det ju finnas några, utåka här
och där, men dessa voro ej uppfödda landbrukare,
utan de voro handtverkare. Fast de hade detta vid
sidan om, det fanns en i början af 1880-talet i Sun-
nary i Bursås socken, som var skräddare, som
hette Jakob ^{Edström}, han slutar med jordbruket ty
det fader han ej lust till, och kunde inte heller.

Så var det en i Lilla Mellby som hette Anders
Jansson, han blef tambindare som han ville säga, men
var mest krettennar som ej voro viltstata och sä-
dana kunde en som hette plå ihop, med träband.
Han var ingen handtverkare gent emot de två andra.
Och sådana var det kanske litet urtans.

Landbruk
komb...
Sid. 2.

Det fanns visst andra sådana som satte sig ned
som slaktare, bryggare och bagare mältgärare. o.dyl.

Men dessa varb varken ghemmän eller landtku-kare,
jag kan nu nämna några som jag kränt från min
hemtrakt, men som nu äro aflidda. f. Tjulen 1880-1890.

Det fanns en hästslaktare i Tullstorp, Östra Sallerups socken
som hette Ola Nilsson, gemendigen kallad "Ola påtsa", han
hade endast varit mjölkutköpare förut. f. öf. Rivenberg.

En annan hästslaktare i samma församling Östra Skräpling,
Huske socken, som hette Nils Jönsson, kallad "Damstorp-
jönsson", han var bondson från byn.

En bryggare vid Kronetorp Nils Jönsson, han var
bereddare till yrket, han hade ej någon jord.

En mjällare och bagare i Östra Skräplinge kronobete,
Henrik Holmberg, han hade varit trängärdsmänta i
Torpens herregård i Bara socken, och efterträdde af andra.

En mältgärare i Tullstorp, som hette Jöns Jönsson kallad
"Stödingen", därför att han liden.

Landtbruk
komb. . .
Sid. 3.