

ACC. NR M. 10747:1-11.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av: Ines Carlsson
 Härad: Orusts Östra Adress: Lövskogsg. 6a, Göteborg
 Socken: Dir. socknar. Berättat av: olika personer; se uppt. bl. baksida!
 Uppteckningsår: 1948. Född år: i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Stenstugov.

1-11.

N. M. 141.

Skriv endast på denna sida!

jug är själv född i en stensugan och har bott i den i många år. Det finns rester kvar efter den. Sådana sugan kallas endast för stensugan. Den jug bodde i var senast bebodd 1885. Sugan låg vid Nyboag.

Sugans belägenhet. Sugan låg i utmarken det var på Olaus Anderssons mark. Han hade lämnat sitt tillstånd till sugans uppförande men innevararna ägde huset. De fick göra dogverken för marken.

Byggnadsätt. Sugan var fästende. Den var inte byggd intill någon bergvägg. Väggarerna var uppförda av dubbla stenmurar med mellanfylnad. Sugan var byggd av något kullesten och något annan sten. Där var vassa hörn. Väggarerna var omkring en meter tjocka. Där var invändig bräd-klädsel.

ACC. N:R M. 10747:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Stugans inre. Stenslugan hade ett rum och kök. Ingången var på långsidan. Man kom först in i köket; sedan var där en dörr som ledde in till rummet. Eldstaden var i rummet. Den stod vid samma vägg som dörren. Den hade rökfång och skorsten. Spisen var av två gamla grytor, alltså av järn. Stugans inredning bestod av en säng två soffor, två stolar och ett slagbord.

Väggarna utgjordes av stenar som den var.

Tak golv och fönster. Taket uppbars av åsar, åsarna låg på saxar. Taket täcktes med halm och torv. Där var ett litet loft. Stugan hade brädgolv i rummet, men i köket var det jordgolv. Där var två små avlångs fönster. Fönstern var i rummet, ett på långsidan och ett på gaveln.

Innevånare. Stugans innevärdare hette

ACC. N:R M. 10747:3.

Niklas Johansson och hans hustru hette
Emalia. Deras barn hette Johan, Bernhardina,
Tilda, Tekla och Nikolina. Niklas var
snickare. De var mycket fattigt; ibland
hade de mat och ibland inget. De hade all-
tid bott där. Sedan satte de upp en stuga
av trä och där dog de.

Uhus. Uffe hos Martin på Bråten var ett
fåhus av sten. Där hade de en ko och
några höns.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Min mofar bodde i en stensluga. Jag vet inte om det finns några rester kvar efter den, men det går det nog knappast. Det är nog nedplockat. De kallades för stenslugor och denna var senast bebodd 1866. Jag har själv sett stenslugan och jag har också bott i den. Slugan låg i närheten av Svanesund.

Slugans belägenhet. Stenslugan låg i utmarken, på en plats som kallades för Slätten. Det var på August Jhanssons mark. Innervånarna ägde själva huset. De fick betala lite för att få bo där.

Byggnadsätt. Slugan var fristående. Den var inte byggd intill någon berghäll. Väggarna var uppförda av dubbla stenmurar med mellanfyllnad av jord. Den var byggd av något kullersten och något annan sten. Väggarna var omkring 60-70 cm tjocka. Där var inga in-

vändig klädnad. Mellan rummet och köket var en vägg. Den var byggd av sten. Det var en enkel stenvägg.

Stugans inre. Stugan hade ett rum och kök. Ingången var på byggnadens långsida. Den ledde in till rummet. Där var en inre järn mellan rummet och köket. Eldstaden var i rummet. Den stod mitt på den väggen som var mellan köket och rummet och den hade rökfång och skorsten. Stugans inredning bestod av ett bord, ett par stolar, en soffa och en säng. De hade inga redskap. Väggarna var kalkade.

Takgolv och fönster. Taket uppbars av sparrar. Det täcktes med torv. Jag minns inte om där var något innertak. Stugan hade brädgolv, det var lika både i rummet och köket. Där var ett litet fönster i köket och

ACC. N:R M. 10747:6.

hå i rummet. De var små fyrkantiga, det var på långsidan både i rummet och köket.

Innevånare. Innevånarna i huset hette Herman och hans hustru hette Anna-Kristina. Barnen hette Inger-Sofia, Gustava och Karl-Gustav. Slustadern gick och arbetade var som helst. Det rådde stor fattigdom. De hade alltid bott i den stenstugan och där dog de.

Uthus Här har nog funnits uthus av sten men jag kan inte minnas något.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Här har varit en stenstuga för många många år sedan. Resterna står kvar ännu; den kallades bara för stenstuga. Den var bebodd 1890.

Jag har varit inne där många gånger. Turuhagen kallas platsen där stugan låg.

Stugans belägenhet. Stenstugan låg i utmarken. Den låg på Oskar och Axel Isakssons mark. Markägaren ägde stenstugan. Stenstugans innehavare arrenderade marken.

Byggnadsätt. Stugan var fristående. Den var inte byggd intill någon berghäll. Väggarna var mestadels uppförda av enkel sterrmur. Stenstugan var byggd av olika slags sten. Väggarna var omkring 60-70 cm tjocka. Där var ingen invändig brädklädsel.

Stugans inre. Stenstugan hade bara ett enda rum. Ingången var på byggnadens långsida. Den ledde in till rummet. Eldstaden

var i rummet. Den låg mitt på gaveln alldeles
invid ingången. Där var ett rör upp i genum
taket. Eldsteden var en liten järnkamin.
Öfver den utgjordes av en säng, ett par stolar,
ett bord och en planka där han stod och
gjorde hynelstycken. Där var borta snickarred-
skap. Väggarna var varken kalkade, målade
eller tapetserade.

Tak golv och fuster. Taket uppbars av spån,
och det täcktes med halms och trow. Där var
inget innerstak. Stugan hade guldgolv. Där var ett
litet fyrkantigt fuster i rummet på gaveln.

Innevånare Stugans innevånare hette
Johannes Henriksson och hans hustru hette
Anna. Han var mickral. De var mycket fattiga
de var ditflyttade. Han byggde en trästuga
inbill och där dog de.

Uthus. Jag vet inte om här har varit fähus av den.

ACC. N:R M.10747:9.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Där var en stensluga i Gunneröd i Myckeby
socken. Den ligger på Gustav-Samuelyssons mark
i Gunneröd. Den var bebodd för en 75 år sedan.
Stenslugan hade ett rum och där var inte något
kök eller någon förestuga. På dörren var ett
litet fönster. Dörren var på gaveln. Men minns
jag inte för det var så länge sedan jag såg den
och jag har aldrig varit inne där då det bodde
folk i den. Jag har bara sett den utifrån.

ACC. N:R M. 10747:10.

Stensluga på Fjälla i Myckleby.

Väggarna efter skugan stå kvar. De iavändiga mätten är $2,50\text{ m} \times 1,40\text{ m}$. Byggnaden är något röstad samt uppförd av mestadels enkel stenvmur fogad med mossor och endast på ett eller annat ställe utgöres väggen av dubbel stenvmur. Den största höjden är $1,35\text{ m}$. Ingången är på långsidan, i hörnläge, och mäter $0,7\text{ m}$ i bredd.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N:R M. 10747: //

I kyrke röd i Stala socken fanns en
stenstuga, men jag kan inte komma ihåg
hur den såg ut.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV