

Carl XV och Fredrik VIII i Ebbsay
Vid det möte svenske och danske kung-
arna hade på Ljungbyhed i början på
1860 talet, hölls en manöver i trakten
där omkring, i vilken, enligt vad som be-
rättats, både svenskt och danskt krigsfolk
deltog. Min fader har berättat att då
han var barn, kom mycket krigsfolk
till Ebbsay där de rastade. Både den
svenske kungen Carl XV och den danske
kungen Fredrik VIII voro med. Från
många håll kom allmogem tillstädes,
för att se de båda kungarna. Far sade
sig ha sett danske kungen fylla sin
fältflaska med vatten i Fiderbergs källa.
Bland de som kommo att se kungarna
voro två brigadier, den ena från
Perstorp och den andra från Blekenäs

1.

N.M. 67.

Den senare hette Flarna Stålbvitt. Båda
barn minderrånga barn på amman. De
gingo fram till Carl XV och antalade för
hon om att de hade tvärit att försörja sig,
de hade flera barn och hade blivit änkor
i unga år. Kungen gav dem penningar
och varje år kom sedan en summa
till var och en av dem så länge barnen
voro små.

En munter episod skall ha inträffat,
då Carl XV samtalade med bonden Johannes
Svensson. Denne, som höll på att sota
skorstenen och därför var iklädd en
gammal skinnjäs, samt svart av sot i
ansiktet, kom utrusande på gården just
som kungen och några höga officerare
redo in där. Johannes hade kört att
knektarna banat sig väg genom en

såderåker. — "Ni får inte fördärva mina
agra" skrek han. Trungen vände
sig mot honom och sade att han gett
orden om att grödan ej fick skadas och
om något ändå blev förstört skulle det
ersättas. Johannes utbrast då: — "Ja,
kungem säger, ja, det sk-ta dom i,
jag får ut själva och säga från."

Trungen tyckte det var lustigt och skrat-
lade hjärtligt. Historien har även berättats
av färd-artilleristen Olof Hjellström, som
var närvarande.