

Sägner om Svenska kungar.

Här, vid Ekeröd, skall vara en skog som kallas drottningbacken. Där skall en av de regerande drottningarna vilat med sina trupper. De var under smypphanetidern. Vid Hörby gästgivarvärd, på den tid då di hörde gästgivarshjuts, har flera kungar bytt skjuts. Oscar, den 11 de. Carl den 15 de. När kungen kom, eller skulle komma ställdes särskilda kungshästar. Här byttes vid Vram, Hörby, Hurva eller Getinge, så Malmö. Carl den 15 de. skall ha äkt i en vanlig bålsvägn. Han gjorde ofta avstick och spåråka med allmogem, särskilt under fältmanövern.

Den berättelsen om gumman som servera humsörsgäsar är bekant. Han undra ju huru di såg ut, där för begärde han en sådan. Han kom en gång in i en torpstuga, där var bara en liten parvel inne, föräldrarna var ute på marken. Pojken var trasig, di var ju fattiga, han blev rädd för kungen. Kungen ville ha fatt på föräldrarnas, så di kom, då tog kungen upp en 100 kronor och sa till modern, den skulle hon kappas pojken bysars med, hela bakem var oss. Di förstod hem de var kungen. En gång mötte han en gubbe, som han fråga vad tycker di om kungen? Ja, sa han, di är där e varkens ont älla gott mä man. Di gav kungen gubben en örfil så han trilla. Sen gav han gubben 50 kr.

NM. 67

och så, nu kan du säga där e både ont och gott med honom.

Han var en gång vid Gungbyhed, då en som kallades melkabitte kom med en spann mjölk som hon sålde till manakapret. Där var fest, så de dansa, kungen fick fäst i melkabitte och valsa kring med henne, mjölken skvalpa i ett. Han höll på så länge där fanns mjölk i. Sen betala han mjölken.

Di gamle seledaterna berättar ofta om Carl den 15:de. Di berättar att han hittades död i Höjenhamn på en gata. Men en säkrare uppgift är ju att han låg i Malmö, när han kom från Frankrike.

De berättas att där syntes järstecken på himlen den natt Gustav II Adolfs föddes. Han skall ju vara född med segerhuvu.