

Dödsbudskapet: Gleda Anderssons far, som var född 1818 i Bodbyn, Burträsk socken, hade berättat att dödsfallet sprads till omgivningen genom att likhalsen brändes. I Gleda Anderssons barndom var det inte brukligt att "gemene man" annonserade dödsfallet i tidningen. Sedan att sända ut flykta bjudningskort till begravning är ganska säll. Plåkten bjöds och bjödes fortfarande samt gravölslaget. Med gravölslaget menas vanligen byn eller de närmast boende.

Sedan döden inträtt lades den döde på ett bräde eller lock, vanligen ett sofflock. Under bakom lades en psalmbok för att hålla rummen slutna. Anhöriga slöt den dödes ögon.

Spöjningen var beroende på när
man kunde anskaffa kista. I varje by
var det särskilt någon av kvinnorna
som dominerade mera än andra vid
spöjningen beroende på härdighet
osv. Brädet ett avtoga eller låta
ringarna sitta kvar var värlande.
Ibland lades en slant i kistan eller
något prämboksblood.

En likkammare användes ofta
solen, som i de flesta fall stod oöppad
Att gå och "se liket" var nog vanligt.

Kistan var av värlande ut-
sende och till färger vit för unga
och svart för gamla. Byensickare till-
verkade kistorna. I Bodbyu Brätråk
var det Anders Ljusinder, som snickra-
de kistorna. Locket spikades igen.

Vill likvagn användes en lastvagn
och flaket var täckt med brant gräs.
Under vintern användes slåde eller hälsor
ullfördstol hölls bara ibland, om någon
predikant eller läsare var tillstoddes, dessutom
sjöngs en psalm.

jordfästningen skedd i samband
med högvässan på söndagen. Stånds-
personer begravdes ibland på vardagar
jordfästning i kyrkan var inte vanlig
annat än med mera bemärkta per-
soner. De sjöngde eller hela folket sällt
eller sitta längst fram i kyrkan.

Gravöl hölls efter röd och lå-
genhet

På varje äldre kyrkogård berättas
om någon person, som varit där i ob-
liga ärenden och fastnat. I Burtresk

IV

ACC. N:R M.11135:4.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

fanns en kyrkoherde Högmark
(1834-1844), som tog lös en man på
kyrkogården genom att draga sin
prästkappa under den fastnådes
fötter.

Torgsliden var ett år
gog skall berätta något om
begravningsskicket från
Bygdeså och Byske socknar
i Västerbotten så få uppgifter.
na komplettera varandra.