

Anton Larsson berättade att
smickaren Karl Nilsson i Bobarsen be-
kände omkar 1870 smickra likkistor. Se-
dan blev det Johan Johansson i Gull-
mark, som fortsatte. De kommo till
hemmet och gjorde kistan

Anton Larsson berättar vidare
att beqvningen utfördes av anhöriga och
granar.

För att bjuda till gravölet gick
en (vanligen man) omkring och bjöd. Den-
na sed har levat kvar i vissa byar
inom Bygdeså ända till 1940. Fram till
omkar 1970 hölls gravölen här i Bygdeså
i hemmet. Ordningen var följande.
På söndagsmorgonen samledes de in-
bjudna till hemmet och bjöds på
kaffe med dopp. Då skedd avfärden

till kyrkan och jordfästningen hölls före högmässan. (Nu hålles alltid jordfästningen i kyrkan under vintern och på kyrkogården under sommaren. Förut hölls alla jordfästningar på kyrkogården, undantagandes för ståndpersoner.) Efter högmässan for man hem till gravölsgården, där det bjöds på middag om inte fattigdom lode hinder i vägen. I gamla tider bjöds också på brännvin (slutet på 1800-talet)

Ordningen för ett gravöl i Bygdeå är nu följande. Gravölsloset, alltså en by eller omkringliggande gårdars folk (Rickleå by är delad i två gravölslog, därför att den är så stor och långsträckt) samles på söndag morgon på ett pensionat eller i

Församlingshemmet vid kyrkan. Kl. 9
bjöds på kaffe med bröd ouker. 8 à
10 sorter. Kl 10:30 julförtning. Efter
högmässan samlas man åter och
inmundigar smörgåsar till thé eller
ibland buljong. Då bjöds på kaffe
och tårter. Någon psalm sjunges under
tiden och kyrkoherden håller ett kortare
tal.

Under 1800-talets mitt
eller fram på 1860-talet hade en
person förtut på kyrkogården. Han
hette "Li-Pelle". (Pelle boende i Liden)
Kyrkoherde^x Bylund försökte lösa lös
konen men misslyckades. Då kom kon-
minister^{xx} Nygren och han slog Li-Pelle
med sin handbok samt sprang sin
våg. Li-Pelle lossnade.

^x Bylund kyrkoherde i Bygden 1851-1879
^{xx} Nygren konminister " " 1836-1866

Vår kyrkogård här i Bygdeå är
utan överdrift mycket liten. Gravöppnaren
har berättat att de döda ligga ättrinstone
i fyra loger på varandra. Det är inte
ovanligt att hitta yllestrumpor vid
grävningen.

Såda fram till 1700-talets mitt
begrovs kanske de flesta i kyrkan
från 1740 till 1760 ha tvunnne pröster
fört noggranna anteckningar om de
döda. Liten biografi, vad de dött i
samt var de ligga begravna i
kyrkan. D. s. under predikstolen,
i koret sty.

$\frac{2}{3}$ av vår kyrkogård är
nyttfull. D. v. s. man har enligt
skatt kört sand på kyrkogården,
enär marken var stenig och omöjlig

V

ACC. N:R M. 11137:5.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

som begravningsplats.

På kyrkans norra långsida
ligga själsspillingarna begravna.
Denna del var inte invigd eller
hörde inte till kyrkogården fönt.