

Det var två kungar, som  
härskade över halva dalen, var en  
härskade över Vato, en över Vite.

De kom i strid med varandra.  
Vato besegrade Vite, som bara fick  
frönigro. Vatos rike blev stort. Då  
sade Vite: "Som straff måste det  
offras tre människors liderna genom  
ditt rike bli lika stort."

Då sade Vato till straff på Vites  
spädans: "När det gått så många  
år som det finns här på denna  
och ned, skall ditt rike inte finnas  
alls." Vaterns äter och trä varj år  
av frönigro.

På Verkakulle bodde en  
jätte. Han hade sin fjälla på  
andra sidan Vättern på Hökensås.  
Så lyckte honom, att stegat över var  
för långt. Då tog han ett spad-  
tag och kastade gul i Vättern. Det  
blev Vinnisjö och Sandsjön. Så blev  
han på Vinnisjö.

Det berättas de i Lyckas  
och allmannt häsonkning.

Det var en pingstur från  
Vadstena som sågades i djävöds på  
tättern. Hon lovade den heliga ping-  
sten att blev hon såldad, skulle  
hon bygga en kyrka där hon kom  
i land. Hon kom i land vid Fiske-  
bäck och där lät hon bygga en  
kyrka. (Församlingen heter nu  
Habo och Gustav Adolf.)

Jonas Jonasson skulle fara till munkarna i Nydala kloster. J. J. var Per Brahe boktrycker och kammarskrivare. På vägen kom han till en kolbotten. Där fick han se ett tempel. Han gick fram och försökte komma in, men dörren var stängd. Där tog han ett kol från kolbotten och skrev på porten "Odeshugn". När han kom till Per Brahe berättade han vad han sett. "Detta vill jag se" sa Per Brahe. Jonas Jonasson fick visa honom vägen. De bröt sig in i kyrkan. Där låg pergamentrullar och på dem såg de att kyrkan heter Åbo. Men än i denna dag heter den Odeshugn.

efter vad Jonas Jonassons skrev på  
portan. "Efter Åbo skall du heter  
Åman," sa Per Brahe" och så får  
du ta dig ett område här. Det  
område som han fick heter Tolap.  
I reduktionen drog Carl Kl en alla  
gods som de inte kunde visa  
kungligt brev på. På fick Åman  
sina stater. Per Brahe kunde  
inte ge kungligt brev.

( Detta har varit en söner  
min stater. Frans stater  
Åman utgick min mor.

Det var en sägen om  
Karl XI. Han var ute och reste  
och kom till en prästgård. Präst-  
gården var fri för förbräckligt,  
men kyrkan var dåligt skött.

På ett annat ställe kom han  
till sig det dåligt och fattigt  
ut, och de hade många barn,  
men kyrkan var fri. Då m-  
nade Karl XI att de skulle byta  
pastoral. Då trodde han det  
skulle ordna sig. Prästerna blev  
tvingade att byta.

När Karl XI var ute och  
reste en gång, fick han se en  
bonde som stod och grät. "Nå,  
min kära landbrukare, vad

grädes ni för?" "Det har  
varit skifte, jag är fattig och du  
har gått hårt mig." "Det är  
jill att skänka dem," sa  
"Karl XI." "Jag är för fattig."  
"Jag skall sköta om det," sa kungen  
och det blev rättgärning. "Inte  
viste jag, att det var kungen  
sade bonden."

Karl XI fick ni vara inför  
domaren. Han hade rätt att skära  
men han kunde utrycka sig och  
faktade rätt. Domaren sade till  
"honom: "Ni lyckas första lagen,  
men ni förstår inte dess meningar."  
"Första lag har ni  
mening," sade kungen. Han visade  
att han var kung. Domaren fick gå.