

Torparnas bostäder och boplag
N. N. Frägelista nr 81.

Heär fanns torpare under bond-
gårdar. Heär fanns en öfka stycken
torpare. Nästan alla torparna var trä-
sko- och korgmakare. De hade alltså
mågot yrkes bredd. De gjorde huvud-
sakligen på beställning och reste ej
lite marknader. Heär fanns inga, som
gjorde rep. Det gjorde inte bänderna
heller, men på Väsögården tillverka-
des rep.

Heär var soldatjord, men det var
ingen byggnad på den. Två husrorer
från byn bodde i Håsteholm, och
sedan hade sin rothäll en soldat, som
bodde i Låsdala och hade hus där.

Obesutena utom korparna var ej så
många här. Här fanns inga raskare
eller kvastbinderskor. I jordhyttor
badde några.

Torpen låg på en bondes gård. Som-
liga korpare hade 2 kor, så de körde
med dem. Somliga korpare räddde
själva om sina hus, men andra ägde
bönderna. I vanliga fall var det
jordägaren, som ägde husen.

Många korpare ha fått fri köpa
sina kor och är nu välmående
bönder.

Det var oömmant, att någon liten
kärpa körde hit korpstugan. I den
vuxit säd och potatis, som odlades
endast för eget behov. Prydnads-
växter förekom såsom isop, lavendel

och proner.

På storleken mellan bandens och köparens hus var stor skillnad. Den köpstuga inns höll aldrig mer än 2 rum och köke. Fåga köpstugor var rappade eller brädfordrade. Köpstugan var ofta köpbyggd med ladugården. På samtliga ställen var ladugården och bostad byggda i en länga, men på andra var det en vinkel.

Köpstugan var ibland ryggåsstuga, men annars var det bräd-
tak som ej var spånt eller målat.

Golvet var jordgolv. Eldskad fanns i köket och dagligstugan men ej i kammarer. I de flesta köpstugor fanns bakugn men i

de mindre. I köpstrugorna fanns
sättstrugnar, men jag vet ej när de
bäijade användas. I somliga av
de bättre köpstrugorna fanns kapitel
glasfönster fanns också i köpen.

I köket fanns inga möbler.
I dagligrummet fanns ett runt
bord, som stod mitt i rummet.
Det fanns fler familjemedlemmar
än skolar. Kistor och skåp
fanns och i dem förvarades
kläder.