

Näs gårdar.

/.

Näs var delat i 2 gårdar.
Den ena gårdar ägdes av Jöns
Henriksson och den andra av
änkan Gunilla Nilsson. Jag tjä-
nade dräng hos änkan. Egendomen
var inte skiftad, utan de båda
gårdarnas åkrar och ängar låg
om varandra.

Jöns Henriksson begärde mät-
ning, och då sålde änkan sin
del till honom, och sedan kunde
han sälja byggnaderna.

Utläupet sommarstugan på
änkans gård, där vi drängar lo-
gerade, fanns en låda av träder
i vickan jin sand förvarades. Under

takskägget häng en släng jär
korkning av trätt. Utanför sam-
marslugan stod en brun tjung.
Vid brunnen på ankans gård
var i brunskaret en ränna, som
gick till en vattenkro, som stod
vid brunskaret. Harna gick om
vintern gå ut och dricka när.

Vid jul skurades väggarna
i ankans gård, och i taket ställes
stjärnor upp. En lös träda, som
satt på en släng användes. På
trädan skreddes slökt, brassad
kalk. En stjärna, som klipptes
ur ett papper, lades på trädan
med kalk, så att kalken kom
igenom, där de klippte hål för
stjärnan. Pappret var lika stort

som bräddan, för det fästes visk
bräddan. Det skulle ske försiktig-
het till, när de sattes upp i taket.
Det var pigorna, som sätte upp
stjärnorna, och det var endast
i ankans gård detta förekom.
(Enligt meddelande av J. Arntzen
Antan Nilsson i Jämsdala har sedan
förekommit även i andra ryggs-
stugor i utkanterna av N. Mellby
söken).

På Jäms Henrikssons gård
hängdes selarna aldrig in i stallet
utan hängdes utanför på väggen
under takskägget, som gick ut
så långt, att det räckte över
dem.