

Gulshäll

Förr användes kumin kärvel och nästla
(Urtica) till soppa. Syror (Rumex) matta gräsmittor
(Chenopodium) till stufning. Även under
förra krigstiden har dessa växter använts
till matlagning, då oerhört mycket tagnades
som sötningemedel. Förr brändes råg och äster
som kaffe ersättning. Tobak odlades för
eget bruk och användes som rök tobak.
All svamp ansågs som giftig, de kallade
den för paddhatta. Men de bäst kända
kruka som är ätbara, har de bärgat använda
svamp. Det är väl omkring en 50 arter.
Matört användes att lägga i brännvin,
de kallade den för en besk och intogs mot
dålig aptit och magont. Matört lades
i kistor och lädes mot mat.
Vid brygd användes humle till öl och svagchicka

Färgning

Hemana färgning var allmänt fän, men färgning med vässtu är väl nu nästan helt glömt, jag minn ej mer än att de färgade gult med hundkäse och vitriol svart med bresillja och ättika. Det var mest linne och bomullstyger som färgades till mattor och ullgarn till strumpor. I när färgades om vintern med röd marat Agg till Gäsk färgades med potatislökoket då blev de gula, de färgades bruna i kaffesump.

Blommor

I våra färfälles trädgårdar fann mycket blommor vita och röda rosor havendel abradt salavie mynsta pioner ackitea tulpaner Gäsk i Jönst ligger stackrosor bonaroser. När de skulle gå till kyrkan skulle kvinnfolken ha en vällyktande luckett med sig

De brukade sätta på rosen och lavendelblommar
som de röjde i stugan med för välbekts
skull om vintern. Uppvackta med blommar
bärgade väl här på landsbyggen i början av
detta århundrade. Det var när trädgårdsmästarna
började odla blommar i växthus, för ut
fanns ju ej blommar om vintern.

Blommar i fönstren har de haft så länge
man kan mins. Ditvar pelagorier fuxier
sinerarie taffelblomma musköt musrika
(muskmadra)

Läkemedel

Blomma beredning av växten till medicin
har för varit brukligt, men resepten
här till är väl snart glömda, men jag minns
några som min morfar har berättat

Hyll (Tjäder) Lötkenmull (Camomille) blommar
koktes till te, som drökes mot feber och förkyllning

Rötteka (Achyillea) blommar tades på brännvin
för att läka vär med Vattenklöverblommas
kraft i vatten och dekokaten blandades
med Terpentin och färdigdes mot vattusot
Halmussrot användes att bota sjukdomar
hos nötkreatur. Halmussrot växer i tarngårvar
med fingertjocka kryddlucktande rötter
Teyperrot och persiljerötter användes
mot kolik hos hästar

Magi.

Tyggrön skulle de rätta i tjärnan
om de skulle fast på smär
Tjärna smär var ibland ett problem
särskilt om vintern och kunde
ibland misslyckas. För att få reda
på orsaken här till, rådfrågades de kloka