

N. M.  
153

Innan de mekaniska urren var uppfunna  
hade våra förfäder sin tidbestämning efter  
solen eller månen, de kunde se på skuggan  
vilken timme det var, minuter hade de nog  
inte i sin tidräkning. De byggde alltid  
sina hus solrätt, så kunde de på skuggan  
i fönstret se hur mycket klockan var.  
På en började man arbetet om sommaren  
när solen steg upp och slutade när den gick  
ned. Vill man tidigt upp rätte man en  
tepp i en korg i stugan för natten, den  
bruskade ju gata vid ett visst klackslag.  
De blev teppen våra förfäders väckarklocka.  
Lokur eller rotvisare är väl äldre än de meka-  
niska urren, de stod i trädgårdar de står nu  
som ett minne och prydnad. Lokring var  
alla pojkaras första klocka den köpte man  
på marknaden för sex skilling.

Våra första väggklockor var vät Moraklockorna med dubbelt slagverk. De kallades också för Dalaklockor, men bland andra klockmakare på 1700-talet, var det en i Trelleborg som tillverkade klockor, de var mycket väl gjorda umakaren hette Tjårström och klockorna kallades för Tjårströmmare, de kostade 50 riksdaler en stor summa på den tiden.

Tättigt folk fick nöja sig med lilligare klockor. I mitt hem hade vi en som drog upp med en mässingkätting, verket var av trä med järnjul och järntåd. Vi har den som ett minne den är omkring 100 år gammal.

Vi hade de klockor i kyrkstämman i några kyrkor. I Magtorp sitter ännu en gammal klocka som ej går den slag förs med en hammare på ringklockan. Ringaren drog upp den en gång om dygnet. Då skulle väktaren gå från gärd till gärd och utgåva vid klockan var i lagen

När de första fickuren kom till röt jag  
icke men de var rättsignta i mina pajkär,  
det var bara en ä annan som ägde en sådan  
klacka. De första fickuren var stora de kallade  
dem för Rovur, några var komna från  
Amerika. Om dagen och under arbetet ute  
på marken bars den i byggfickan och under  
natten hängdes den över ränggen. Fickuren  
kallades för sommatjuva för de skulle så  
ofta till urmakaren, de blev också en bytes  
vara, drängarna skulle ju alltid byta klackor  
då de träffades, så skulle de försöka att  
lura varandra. De flesta klackor drog upp  
en gång om dygnet, men sen kom  
Regulatoruren som går 3 dagar för var gång  
den dras upp. I min husstus hade de en  
Mareklacka och ett skäpser det senare hette  
Amerikan och var tillverkad i Newyork på 70 talet