

Swamp som födoämne är något som ingen visst  
om på denna trakt för fyratio eller femtio år sedan.  
Första gången vi fick uppgift i frågan angående  
swamp såsom födoämne var någon av åren  
1911 eller 1912. En herrskapsfamilj från  
Malmö vistades här en tid som gäster hos  
den dåvarande folkskolläraren. Dessa varo  
mycket flitiga till att ströva omkring och  
insamla denna vara. Först i såväl svensk utbildning  
på de olika sorterna som tillredningen tror jag att  
omgivningen här fick vid denna tid. Kvantiteten  
var då och är fortfarande den mest efterlystas.  
De övriga vägar man sig ut på då man inte är  
kännare på området. Det märkliga är att  
det gamla folket på trakten inte befallar sig  
med swamp som födoämne utan det är  
endast inflyttade personer från andra håll  
som tillgodogöra sig av denna produkt.

Själv skulle jag inte till något pris vilja äta  
svamp dels därför att man kört så mycket  
om svampförgiftning och dels därför att det  
finnes så mycket annat som är gott att äta.  
De senaste åren har barnen börjat plocka  
svamp och sälja i samband med kirgen-  
försäljning till uppköpare.

I skolan får man ju propagera för svamp-  
älsning både genom illustrationer och i verk-  
ligheten genom de så kallade friluftsdagarna  
där barnen går med lärarinnorna i skog och mark  
och bland annat också får lära sig att skilja  
på arterna av svamp.

Tidigt i barndomen blev man inställd på  
att vaka sig för att röra vid svamp ty det  
kunde hända att den är giftig liksom så ofta  
frånke att det är också en smak vaffla  
man har sedan orsakar mot denna vara.

ACC. N:R M. 11635:3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Allt det inverkar menligt på mjölken  
som kornas äta svamp, är ett gammalt  
kålesätt, men ären i senare tid tillämpas  
och är också fullständigt fäktat

Allt användas svamp till läkemedel eller  
andra nyttiga ändamål. Hur aldrig varit  
känt på denna brakt

På denna drakt hyska en  
väs avsky för att förära svampar som jämna för-  
hållande då det var ett härbrot. Ingen beder sig men  
skulle försöka sig till att sluta eller säga huden  
om en häst, långt mindre äta kött. Skulle tro att  
det är omkring fyrtio år sedan denna avsky så små-  
ningom började försvinna. Ingen vet varför man  
hade sedan varit med härbrot. Det kunde ha varit  
att man skändades för att begära på del i affären.  
Tror det var därför, att man försämrade fattare  
till att få hästar. Emellertid har man efter hand  
översunnit denna avsky och även om man  
inte tycker om det så mycket, äter det ju ändå  
ämbetsmännen i form av korv eller rikat.  
Det är inte frill utan att det började att användas  
mer allmänt under första världskriget,  
då det var svårt att få tag i köttvaror.  
Hästar är emellertid, att ingen är rikligt

rigg på att förtära hestkött den dag som är  
Tjernerat har man alltid använt kött av andra  
djur kalv, killing och lamm, dock ej förrän en  
 viss ålder uppnått av dessa. Kalv skulle  
vara minst åtta dagar gammal, de andra har  
man icke velat slakta förrän de varit sex  
månader. Djuren har naturligtvis slaktats på  
vanligt vis, även om man ej har haft tillgång  
till utbildad slaktare. I varje by har funnits  
och finnes ännu någon som utför sådana  
småslakt. Motvilja mot att äta köttet av dessa  
djur har aldrig förekommit här utan detta  
har alltid varit en självklarhet vara.

De sista fjugo eller halvt är en har höns och  
kyckling köttet varmit mer eller mindre än förut  
beroende på att man har utikat hänsbeständet  
respektive. Varje gård hade visserligen en fem  
sex hönsar, dessa fjugo bara så länge de kunde

ACC. N:R M. 11635:6.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

för ålders skull så det förekom väl knappast att man slaktade en hämt utan de fick spjälta och grävas ned.

Skötte av vilda fåglar eller karar här säkert ingen åldrig förekommit för här utan det är endast något för de senaste åren och vid särskilda tillfällen.

Vågar motviljan mot åstämlet av detta kött har jag inte det har varit åtminstone inte mot sigel köttet. Framför kött var ju aktuellt ända krigstiden men det var ju nöden som bringade folk att bege till det som fanns, man skulle nog ingen befalla sig med dylikt.

Samma är förhållandet med vissa fiskar makrill, näbbgädda och ål har min för inte velat äta utan en viss avsky för desamma har förnummits. och detta är förhållandet ännu. Vad det beror på har ingen med säkerhet säga, själv tror jag att det är att man läst i bibeln om de många orada djur och fiskar som inte bara fjäll och således ej längre ätas.