

Juladag fick vi barn aldrig gå i byn. Det var förbjudet. Men annandag fick vi.

Drickasoppor till kreaturen juldagsmorgon. Mij moster skulle juladagsmorgon upp och ge kreaturen drickasoppor = soppat brö i dricka, Det skulle djuren ha innan de fick något annat.

Ljus med till kyrkan. När jag var 7 - 8 år gammal skulle vi själv ha talgljus med oss till kyrkan juldagsmorgon.

Tionde. Förr skulle de lämna rågrava till prästen. Då kom prästen och hans dräng med två hästar till byn. Han kom till min farfar och ville ha rågravar. Rågen var magrare på backarna och bättre nere i dalen. Prästen ville ha av rågen som växt i dalen, men farfar gav honom av den som växt på backarna. Då förbjöd prästen honom att gå till nattvarden på ett helt år.

Fasta före nattvarden. De brukade varken äta eller dricka innan de skulle gå till nattvarden. Men då hade de matknyte med sig och gick efteråt på gästgivaregården och å t och söp. Innan gudstjänsten brukade folk samlas en timme innan vid sockenstugan. Där pratade de och sen gick de upp i kyrkan.

Prosten Rosenbladh Rosenbladh var en "arrier" präst. Konfirmanderna var så rädda för honom att de inte kunde läsa ibland. Han skrämde dem med att han skulle visa dem ifrå, om de ej kunde.

Crucifix av mässing i kyrkan. Förr var här en bild av Frälsaren i Örekelljunga kyrka. Den var av mässing. Men pastor Faff ville inte ha

den på altaret. Han ville att den skulle sättas i fönstret. Han sa:
"Har man ej Frälsaren i hoedad behäver man ente ha den te å glo
på". Därför blev den såld på auktion. Där köpte far den. Sen hängde
den på väggen i stugan därhemma. Vi putsa den till jul. - Men så
skulle min syster, som sen for till Amerika ha en symaskin. Då kom
här en agent och så bytte vi så han fick Frälsaren och vi fick
symaskinen. Det var nog på 1880-talet.

Pastor Faff. Faff predikade i stugorna med. Han var ofta hos Wittzells
mor. - Han brukade i predikan läsa psalmen : På Gud och ej på eget
råd Vill jag min kyrka bygga"

Predikant. Nils Petter Olsson slutade alltid sina predikningar med
att säga: "Allt för det runna blodets skull!"

Kniv under tröskeln. När de sålde ett kreatur skulle de lägga en
fällekniv vid skammelen /tröskeln/ och den skulle kreaturet gå över.
Jag var hos Tuas Per och köpte en liten ko och då frågade jag vad
det skulle vara bra för. "Ja, bry de ente om de, de ska va så", svara-
de han.

Spinnvisa. Min moster Stava sjöng:

Rocken hurrar och lampan brinner

Vinterkvällen är så lång

Nämligt röken den försvinner

Trall.....