

## Brännvin

Tillverkning av brännvin till husbehov  
var allmänt fören. Det hände till sjelohuslitt  
att tillverka brännvin till eget och sina  
arbetares behov. Men så förbjöds hembrän-  
ningen av staten som ville ha spatt på till-  
verkningen, så blev det endast de större gårdar  
na som rättigheten erhöles, dessa fick utmin-  
tera, de som fick rättighet häntill skulle också  
betala spatt. I början av 1800-talet var här  
krog på 3 ställen i Fou H:stads de de kunde  
sitta å suppa, men om de vilde brännvin utan  
rättighet fick de in på vatten och bröd. här var  
några förr som hade varit åtalade för bränn-  
vinsförfälsning båda kvinnor och män.  
Sedan nykterhetsrörelsen kommit till här  
det blivit något bättre med nykterheten  
förr var det skam att inte suppa, nu är det skam att  
suppa sig full åtminstone

M. M.  
154.

Glän brännvins tillverkningen gick till  
vid husbehovs bränningen vi? man ej men  
de hade väl sina apparater som passade  
den tiden förhållande, det gick väl ej i så stor  
skala då var och en tillverkade sitt brännvin  
Brännvint tillverkades av spannmål och potatis  
då som nu. På den tiden då arbetarna hade  
kostin på gårdarna skulle de ha en sup till  
maten åtminstone när de hade bäst eller  
västarbete eller när de tog upp tarv. När  
de hade gille dracks mycket brännvin, det  
var ju litligt på den tiden. Senare då hem  
bränningen upphörde fick bönderna själva  
köpa sitt brännvin de hade brännvinsbagg  
av trä som det gick en 10 liter eller mera  
på. Då köptes hem så de hade något att bjuda  
på när någon kom på besök, en sup skulle alla  
ha som kom på besök.

Min far har berättat att då han var ung  
våldes brännvin på 3 ställen i den dåtida  
Det ena stället var uppe vid skogen i den  
norra ändan av socknen, den som sålde  
brännvin där kallade de stora Bengtå han  
var så stark att han själv färdde ut gästerna  
när de blev druckna och började bräka  
De andra ställen var jag ej vis på de var men  
antagligen var det här vid sandsvägen  
här som folk färdades skulle de ha sina  
rustställen där de kunde gå in och få sig  
en sup. Härifrån och till Malmö var 3 ställen  
där de kunde stanna och fodra hästarna och  
själv få sig något till livs, det var Kårens  
Bröddarp i Hinderby krukrög. När de så kom  
från stadens talade de vid igen och blev rätt så  
supprunda, så skulle de kära i kapp så de kunde  
se vems hästar som kunde springa värst

På den tiden var det flera som såg så länge  
de hade något att betala med, Många såg  
så de fick gå från gärd i grund. I Björns  
skulle börja använda brännvin när de var  
komfirmerade annars blev de inte riktigt kartar  
Flera av mina samtida här i Tranås lita  
har fått en förtidig grav av brännvinet  
Nu sedan ransoneringen av spriten blivit  
genomförd är det ej fullt så många som super  
sig druckna. Jag har ej köpt eller använt  
brännvin, därför är min och många andras  
önskan att brännvins tillverkningen  
skulle helt förbjudas, men det är väl ej  
möjligt då folk har sådant begär  
att suppa men vi för hoppas att den Drunka  
folket genom ryktysoning skall bli ett  
nyktert folk