

Svar på frågelista L. U. T. 80.

Under tiden 1777 - till hösten 1914 var jönk.
reg. (I:12) övningsplats på Skillingaryd,
belägen omkr. 40 km. söder om Jönköping.
Varje kompani räknade sina medlemmar
från samma härad. 7 kompaniet kallades
Östbo kompani, 8 kompaniet: Västbo kompa-
ni. "Östboarna" hedrade Västboiterna med
äknamnet "getter" och Östboarna kallades
av Västboiterna "grisar". Aldre personer
ha berättat huru som en del av dessa
kompaniers medlemmar sprungo på
rasterna omkring på alla fyra,
bråkande och grymtande tills de råkade
i luften på varandra. Meddelaren som
fullgjorde sin vämplikt på Skillingaryd
år 1906 minns att Östboar och Västboar
på lek brukade bråka och grymta åt

varandra men några slagmål
förekommo inte. Och vid den tiden
voro beväringar från båda häraderna
placerade s. a. s. häller an häller på
såväl 7 som 8 kompanierna.

Öknamn på enskilda personer förekommer,
dock inte i samma omfattning som förre
och beträffande hela byalag sällsynt.

I byn Boda i Hagshult socken bor ett
ovanligt småvärt folk, dessa kallar
man "boda knutt."

"Timmermannen" (*Callidium violaceum*)
kallar man i Hölletrakten "fryläbaggja".
och Gjung (*Calluna vulgaris*) kallar man
i Fryele gällarydsklöver: (jällarsklöver)
En släkt i Fryele kallas redan omkr.
100 år "katter", beroende på att de voro
slagskämpar som speciellt siktade efter

struken på sina matitändare.

I byn Fingabo Fryele s:n. bodde tills för några år sedan ett par bönder som av okänd anledning kallades "negrarna". En oeförare Sven Larsson i Kyrkenad Kattorp s:n som under 1850-60-talen tillföts föst kreaturstransporter icke mindre än 49 gånger mellan Värnamo och Stockholm har berättat att ästgötarna brukade ropa då de fingo se Sven komma på vägen: "Kom och kom få kom smållänning må" och då svarade Sven: "Kom och kom stut kom ästgötatut"

En gammal grenadier Sven Snugg i Bönnhult, Fryele s:n, död i 80-års åldern i början av 1900-talet brukade läsa följande rim om gårdarnas invånare

i Fryele från kyrkan till och med Vårlyholm-
byn: "I Brunnsgård springer flickorna
och flansa, i Trakas där sover dom än
i Rönkhult spelar de och dansar,
på Bygget där går det med pläng.
I Sjöakra lagar de mat, på Kärby-
holm håller de stat, i Uragård
slaktar de gattar, i Trollagård
kokar de paltar, på Ellänabo där
går de åt. Meddelarens fader, hem äg
Olof Johansson född 1849 i Bygget Fryele
s. n. död 1937 har berättat att i östgötur-
nas grytor hade ärtorna det så trångt
att de sade åt varandra "tacka de,
plätt de, tacka de plätt de." Men i
mälänningarnas grytor fanns det
så på ärtor, att de ropade på varandra:
"va ä du, hää ä ja, va ä du, hää ä ja"

Från samma källa har meddelaren
följande sägen: Då värmanvorten
skapades var den stenfri och vacker.
Detta förtröt den "lajja" och han tog
en säck full med sten och gav sig ut
att så sten, och när han kom till
Svanahytte gick säckmötet av.

Det är av den anledningen Svanahytte
är så ovanligt stenrik. Svanahytte
är ett stort skogsområde i Fryele s:n
i vilket många hemman har sina
skogskiftet.