

M.11892:1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Enligt en gammal sägen skall halva Knäreds by brinna och halva sjunka. Halva byn har också en gång brunnit. Det skulle vara bröllop i byn och det skulle vara mycket ståtligt. "Daj skulle allri ha sajtt sånn bru förr." Vid branden blev bruden skadad, så att hon fick gå till altaret med en sko och en träsko, så det blev som man hade sagt: man hade aldrig sett en sådan brud förr i Knäreds kyrka.

M. 11892:2

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Det var före min tid, så jag minns det inte, men de har talat om det. Det var när de skulle bygga den nya kyrkan i Knäred. När kyrkan var helt färdig och den skulle invigas, så stod klockaren och tittade uppåt tornet innan han skulle ringa på söndagsmorgonen och han tyckte det såg ut som om tornet svajade. "Jag vet inte om jag bara törs gå upp," sade han till en murardräng, som stod bredvid. - "Jag ska gå upp och ringa," sade muraren. - "Vänta lite," sade klockaren, "det är inte tid ännu." Och precis efter det klockaren sagt det, så rasade hela tornet. "Det alldeles drall" och slog ner över själva kyrkan, och kyrkan blev alldeles förstörd. Men det var så tidigt, att det var ingen människa inne i kyrkan och ingen blev skadad. Men dönet hördes långt bort, - det var som åskan.

Det var en del som gått i borgen för byggmästaren och de fick reda upp alltihop. De påstod, att prästen också hade gått i borgen och blev nästan utfattig. Men jag har inte hört att det var någon som konkursade.

Skriv endast på denna sida!

M. 11892:3.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

I Hishults gamla kyrka fanns ett människoskinn. Jag minns inte om min far hade sett det eller om han bara hade hört talas om det. De talte om "Hishulta pocker".

Det var en karl som hade givit sig pocker i våld, och när han var död, så kom pocker och skulle flå honom. Men de hade satt en pojke att vakta kistan i kyrkan. Runt pojken hade de ritat tre ringar och sagt till honom, att han inte fick gå utanför ringarna, och så hade man gett honom en hake, som han hade i handen. Pocker försökte på alla vis skrämma pojken, men han blev kvar i ringarna. När så pocker hade flått liket, så kastade han skinnet så nära ringarna att pojken kunde få fatt i den flik av det med haken och han drog det till sig. Sedan förvarades det skinnet i Hishults gamla kyrka, men var det blev av när den nya kyrkan byggdes, det vet vet jag inte.