

No. 1 A.

Fiskets omfattning och karaktär: Att fiske sedan ur-  
åldriga tider tillbaka ägt rum torde vara tämligen säkert dels  
som huvud- och dels som binäring, och bedrifvits i huvudsak  
som inomskärsfiske varierande efter årstiderna. Utomskärsfiske  
torde ha varit af mindre betydelse, då man som regel endast  
bedref husbehovsfiske. Fisket bedrefs under tider då jorden  
kunde undvara arbetskraft, och endast männen deltog.

Tidpunkten första hälften af 1800 talet och tidigare så långt  
de gamle viste berätta om egna erfarenheter och hörsägen.

Fiskets art. Garnfiske, Ljusterfiske och notdragning samt krok-  
fiske af vad materiel kroken tillverkades af under äldre tider  
är icke känt.

No. 2 A. Fiskets utgångspunkt. Redskapen förvarades i en bod  
vid stranden. Platsen kallades "Bodarna" och låg på en udde.  
Äganderätten till jorden tillhörde Feidekommisarien till  
Trolle Ljungby och var fritt upplåten åt alla som för sin ut-  
komst voro beroende af fisket och någon tomtleja utgick således  
icke. Båtarna sökte man skydda mot väder och vind i s.k. "kåsar"  
och dessa bestodo af en vid strandkanten uppgräfd ränna, en  
för varje båt och skyddades af vid kanterna utlagda stenar  
till cirka  $1\frac{1}{2}$  meters höjd, några bryggor i egentlig mening  
förekommo icke. Bodarna voro förlagda i närheten och bestodo

af upplagd kullersten under halmtak.

3 A. Boningshus. Som fiskarena hade sina bostäder i bysamhället ovanför, voro dessa bodar icke i sådant skick att de passade vare sig för sovrum eller matlagning då de voro i saknad af eldstad och någon uthyrning till hjälpreda vid fisket har säkerligen icke förekommit.

Fiskets försörjningsmöjligheter. Några organiserade fiskelag förekomma säkerligen icke bland jordbrukarna utan man fiskade merendels för att få ombyte i matsedeln. Jordbrukens storlek varierade men då man genom den äldre generation vet vilka och vad de hette som bedrefvo fiske förstår man att det var de mindre hemmanen om cirka 30 tunland som härav gjorde sig betjänta. Potatis odlades till husbehof och om sädesslagen får man icke tänka allt för högt. Råg, Korn, Hafre och i någon mån bovete voro sädesslagen. Kor, grisar, får och hästar voro husdjuren.

B.1. År 1946 skänktes som gåfva af nuvarande ägaren till Trolle Ljungby Feidekommis Grefve Karl Axel Trolle Wachtmeister ett område af cirka 50 ar till bebyggelse för fiskarbefolkningen (det gamla området häri inräknat). Tidigare hade den, så vidt jag hört mig berättats, sedan uråldriga tider varit samfäld och utan afgift. Genom att tomten blifvit fiskarens gemensamma egendom har ju också ändrade förhållande inträdt i organisatoriskt hänseende. Fisket utgjorde ju hufvudnäringen men afsättningsförhållandena voro svåra. Det blef ju icke fråga om köpenskap, utan bytshan-

ACC. N:R M. 11918:3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

---

del blir det rätta ordet. Någon fiskare som ägt eller brukat jord inne i landet har icke förekommet.

B. 2. Några bostäder för fiskarbefolkningen voro icke uppförda inom det område som var tilldelat dem för ilandföring af sina fångster och någon odling enskild eller gemensam kunde ju därför icke förekomma. De husdjur som fanns hos yrkesfiskaren och den som hade ett mindre jordbruk var ju endast en ko jämte hushållsgrisen och dessutom några sto. Boningshuset jämte uthus bestod i de flesta fall af ett sammanhängande helt och trångboddheten var säkerligen icke okänt. Icke alltid voro Bostads- och Kreaturs- hus genom någon sorts vägg skilda från varandra.