

- A. Fiske förekom det var som binäring! fiskeplatserna var nr.1. var olika. Fisken såldes för det mesta i Uddevalla. Fisket bedrevs mäst om vintern, en hel del lantbor kom då för att vara med på sillfiske det var i min barndom 12 st. sillfiske- lag med 10 till 12 man o. så det behövdes extra folk. Ljusterfiske o. Pilkfiske förekom. Även fiske efter ostron med ett redskap som kallades för ulke, det var en järnskrapa som drogs efter botten, även med ett redskap kallat för ostretång den satt på ett långt skaft, det sköttes av två man en höll båten stilla den andra såg utöver båten med en vattenkikare och nöp då till när han såg ostronen, det mått användes till att mäta kallades för trää ca 36 liter. Ock under högsommaren användes små vadar att fiska makrill. Kohornet kallades fiskehorn. Bönderna fick lägga sina redskap i fiskarnes sjöbodar. Här i Bohuslän har aldrig i västra landskapet aldrig varit något samfällid utan allt fiske har varit fritt, hvem som ville fiska. Bryggor fans inom samhället som bönderna fick förtöja sina båtar.
- A.3. Det var yrkesfiskare som ägde sjöbodarna icke bönderna, man lagade inte maten där utan de hyrde in sig hos fiskarfamiljerna särskilt under det stora sillfisket, även kvinnor hvilka höll på med salltning av sillen. Man sov alldrig i sjöbodarna. Det var de mindre jordbrukarna som idkade fiske

och då var de regel tillsammans med yrkesfiskare. Det inte förekommit här i trakten att någon bonde sålt sin gård och blivit fiskare utan i många fall tvärt om.

B. Margareta Hvitfelt (Numera hvitfelska styrendeinretningen). Hon ägde en gård hemmanet fiskebäck, vari ingick fiskeläget Fiskebäckskil fr år 1664. Tomtring förekom inte. Tomtlega betalades med 75 öre + 2 kronor hästlega, detta var för boninghuset inget för sjöboden till Hvitfeldska Styrende. Tomtlegan bars upp en gång om året.

B.2. Bönderna hadde en tre fyra sjöbodas i början på 1800 talet vari förvarades diverse segel m.m., ingen båtplats! på det ytersta skäret Bonden fans ett hus, på 1700 talet, den del av skäret benämnes (rockfiskarer<sup>st</sup>) troligen har det varit rockfiske på våren. Fiskarna hadde inga odlingar. Sjökaptenener hadde jordbruk och odlade potatis, havre, råg även kreatur i särskilda fähus.

Inga bönder flyttade till fiskläget utan tvärt om.