

Ja här förekom fiske till husbehov samt till binäring, varje hemman hade sin sjöbod eller fiskestuga, sen på sommaren då fiskades det med snöre å krok, så kallat pilk. det var torsk som den fick då, denna platsen Stenåsa är belägen på Östra Öland, så fångsterna de fick transporterades till västra sidan av Öland $1\frac{1}{2}$ mil å såldes där i gårdarna. Under tiden man fiskade på sommarna så fick jordsbruket skötas av hustru o barn på bästa sätt, garnfiske bedrevs å så de blev rätt stora mängder i augusti o september månader när leksillen kom, o ryssjefiske fiskades med på hösten så det kunde slå till rätt så bra samt ljusterfiske med lyse på sommaren. Fiskredskapen förvarades i sjöbodarna på sommaren men på hösten när fisket var över så forslades fiskredskapen hem o slängdes upp på vinden i boningshuset.

Strandplatsen den var samfäld, samfäld alla som ägde jord eller hemman sedan hur länge är ej känt. Bryggor fans dock i dålig beskaffenhet utlagda av runda stenar. Ja sjöbodar, men de lågo i grupper, varje fiskare ägde sin egen sjöbod, de fick ha dem utan hyresavgift.

de förekom ej några boningshus vid stränderna.

3) Det förekom ofta att man sov i sjöbodarna om nätterna.

Jordbrukarna fiskade ensamma det förekom ej att de hjälptes annat än vid hårda vädar eller när det var mycket stora fångstar, jordbrukets storlek kunde variera 40-80 tunland inägor. Såddes 20

ACC. N:R M. 11952: 2.

tunnor korn o 20 havre, o 10 tunnor potatis men så fans det som-
liga som hade 15-20 tunland. Hästar 6, kor 12, grisar 4, gettar
fans sällan, får 15-20.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
