

M. 12219: 1.

Naturläkaren Anders Hansson i  
Hallaryd var något känd på  
Listerlandet och besöktes väl mest av  
allmoge och bönder. Ledvärk var nog  
det mesta han besöktes för. Den som  
hade ont av sådan värk skulle alltid  
bära hästkastanjer på sig i någon  
ficka dessa skulle draga ut värken  
ur kroppen, även sjötång kokad  
i vatten som silades och avkoket  
skulle sedan användas till att  
tvätta det sjuka stället med. Några  
andra recept har jag ej lyckats få  
tag i. Anders Hansson var nog inte  
kollkunnig men han var synsk  
han kunde se bak i tiden och fram  
i tiden, detta gjorde att han kunde  
uppspiåra djurgods, t. ex. en bondhustru

Upph. av  
Lugo Nilsson  
distrik - Rydby  
Mik.  
varas  
1908

FOLKLIVSARKIV  
Institutionen för folkiv.forsk-  
ning vid Lunds universitet

M. 12219: 2.

sökte honom för att hennes gulldöringar  
var försvunnna. Han såg då  
om att dessa lågo i ett skatte-bo  
vid pass en fjärdingsväg från  
gården. Enligt folktron hade  
inte en klok gubbe någon svart-  
konstbok därför att dessa voro  
dill enbart för att ställa till  
oreda, en som var läkekunnig  
och ställde den som hjälp åt  
folk, hade nämligen sjunde  
Mosebok som en gång i tiden  
funnits i bibeln, denna bok var  
en läkarebok och användes av  
de som förstodo sig på den samma.  
Den revs ut ur bibeln när läkare  
började att framträda för att läk-  
aren skulle få något att göra

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforsk-  
ning vid Lunds universitet

M. 12219:3.

Folk voro ju lömt hänvisade att  
hjälpa sig själva med bokens hjälp.  
Med Anders Hansson brukade de  
i betalt var helt olika ibland  
en riksdaler ibland en plåt  
i bland en daler. Inget hindrade  
ju att han av folk som blivit  
hjälpta fick mera. Han skulle  
ju efter folks utsagor ha  
varit om inte rik så inte  
heller barstrepad. Några  
särskilda historier om Anders  
Hansson vet jag ej skulle jag  
av en händelse få veta mera  
så skall jag nedteckna och insända  
detta. Anders Hanssons dotter  
försökte sig ju på faderns yrke en  
tid men kom nog aldrig

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforskning  
vid Lunds universitet

VM.12219: 4.

någon vart folk sökte ju henne  
men eftersom de flesta blev  
o-hjälpta så kom hennes  
kunnande i varrykte. Det  
sades om att hon slutade.  
Iloka gubbar och tjäringar  
fanns det i alla fall på  
Listerlandet. Nu har jag  
nedskrivit vad jag för tillfället  
vet om något mera sprängt. Ber  
jag få återkomma senare.

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforsk-  
ning vid Lunds universitet