

## Alfred Mollser (Måltzer)

Någon med namnet Moll från Bjätteryd känner jag ej till, men ovanstående person känner jag från min barndom. Han var adelsman, men ätten han jag ej yttra mig om. Han var änkling och ägde och bodde på ett mindre lantbruk kallat Hagenäs, ligg på gränsen intill Bjätteryds församling, men tillhör Lövde Ljunga. När jag första gång såg honom, troligen 1882 var han i 60 års åldern. Han hade hört tales om att han var adelsman, och tänkte med en viss vördnad om honom. Vi skolbarar mötte honom en kväll hörande från Avarsen. Han frågade plösligt om vi sett prästen, näe, gick då till kyrkan om söndag för ni se honom. Han var mycket originell. Nästa gång vi mötte honom, gick han och körde med sina oxar, fastän han hade endast ett par säckar på ryggen, och oxarna

vara redan då ovanligt stora och vackra.

Båda oxarna hade han själv fött upp, således skildde det ett år på åldern, men den yngre hade han försökt få att växa fatt den andre vilket även lyckats, så att när dom var i 3 a 4 års åldern var de lika stora och alldeles lika dans. Till den yngste hade han vispat ägg i den söta mjölkren junte linprövelling.

Han hade endast en ko och all den mjölk han lämnade fick kalvarna och ända mer som han köpte. Hans oxar var, när de blev vuxna troligen de vackraste i Småland och kanske i hela landet. Huru stora de var till sist kan jag ej säga, men jag vet att de var över 16 kvarter i snov, oxar mättes alltid med snobekom bogerna. Oxar räknades som stora, när dom var 12 a 13 kvarter. (tolv kvarter ca 180 cm)

När han körde med sina vackra oxar, såkte han

alldrig, han ville ej wälla den tyngre lassa. När  
han skulle ska den, (han hade ej seler) fick han  
leda ut en åt gången och lägga på annat uti, de  
kunde ej gå i par varken ut eller in genom dörren.  
Ökarna hade skusat med honom ett par gånger, men  
han hade ej fått några skador. Husen wro i mycket  
dåligt skick, boningshuset var en gammal typ, den  
en del en ett stycke lägre än den andra. Ingången  
var genom det lägsta, där tak och takstol helt  
saknades, endast fyra väggar var kvar, men med den  
andra delen klarade han sig, jag var aldrig inne där.  
Den han varit välbergad på sin tid känner jag ej men  
det syns ut så, han hade en dotter. Ides som hade  
4000 kr i morsarn, och det var inte lite pengar på  
den tiden. 80 talit hon gifte sig, och lever, så wite  
jag ut ännu, han hade ingen hushållerska utan  
klarade sig själv med allt. Hur han hade det till  
slut känner jag ej, jag kom ut annat till.