

Svar till Folklivsarkivet L U F 86

Av trä användes icko skedar vid måltid men större skedar
av trä som på skånska kallas träslävar användes till att ösa
kockad mat från kokkärlet till fat som skall serveras på
bordet vid måltid sådana har användts under hela den
tid jag har levat och användas ännu men på de flesta ställen
har de även inköpt sådana av metall som de använder på
när de har gille eller gästbud för vänner och bekanta. När
hornskedar kom i bruk är omöjligt att få reda på men de har
säkert varit i bruk innan 1870 talet på bondgårdar och i
arbetarhemmen hornskedarna blevo kasserade här på orten
i slutet av 1890 talet då metallskedar inhöptes i städerna
hos bosättningsaffärer ävensom i järnhandlarebutiker skedar av
metall voro lättare att rengöra än hornskedar när dessa skedar
användes hade tjänarna var sin skeda och hade något slags
märke på skaftet så användes alltid samma skeda vid mål-
tiderna man använde de använd skedar som voro till övers till
att skumma grädden av mjölken de fösarades på samma ställe

Inf. 86.

1

som knivar och gafflar i en låda som satt på sidan
av matbordet hornkedarna hade samma form som de största
metallskedarna de rengjordes i varmt vatten efter varje
måltid. Arbetsfolk medförde aldrig egna skedar, vid gästbord
bruka man låna både skedar och annan servis av grannarna
denne sed brukas ännu i dag på vissa orter i Båra härad
och kanske också i angränsande härad. Snusdoner, lic och
krathorn, fjälsterhorn, vävskedskroka, och kammar, gafflar
av horn blev aldrig sålda här på denna ort men gafflar av
trä metall och handtag av trä brukas både i gamla tider som
i nuvarande tid. Tårskedsknallar hade och utgjöds också
denne saker av horn men var inte så bra sorterade som
försäljare på marknader i Malmö och Lund. Några
hantverkare i denna bransch har man aldrig hört omtala men
i Småland och Västergötland tillverkades ju sådana alster.
Dem som var tillverkare är omöjligt att ta reda ^{på} man hörde
ju aldrig någon omtala att här på Skånes landsbygd ryssel-
satte sig med detta hantverk angående tillverkning av hornsaker.

ACC. N:R M. 12242:3.

På denna ort var det ingen landthandlare som sålde
hönsaker. Jag har inte reda på priset å de alster som
omtalas i skägellista 86. dessa saker voro inköpta under
mina föräldrars tid det var på 1870-1880 talet. Frågorna
å siderna 2 & 3 kan jag icke besvara men jag glömde
omtala att när de inköpte hönskedor som nya så
bruka de alltid att koka dem i varmt vatten för
att ta bort hönsmaken som det oaktat satt i en visstid
innan den gick bort.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

3.