

Svar till Folklivsarkivet L. U. F. 83.

Inköp av vävskedar. I denna trakt inköptes vävskedar av kringvandrande försäljare jag har aldrig hört omtalas att försäljning på denna ort förrigått på annat sätt. Försäljare värtgötas kallades de här på dessa trakter och mina föräldrar förklarade att det hördes på dialekten när de talade. De kommo på olika tider av året för det mesta i februari och sedan under vintern på hösten bruka de inte att besöka dessa bygdar de fördades alltid till fots om de hade bestämda distrikt är inte känt. De voro på de flesta ställen väl emottagna enligt vad jag uppfatta voro de lugna och försämrade män och togo in på sådana ställen där de fick nattlogi jämte en måltid och kaffe i gengäld lämnade de en vävskeda något billigare i pris. De sålde vävskedar av olika storlekar benämningen åttu parme eller tjugo parme skedar har aldrig omtalats vad det betydde vävskedar som hade tänder av björk i slutet av 1800 talet började försäljning av vävskedar med tänder av metall om det var

Luf. 83

1

"Smålandsskedar som förräddes omtala aldrig västgötarna
 om om väskedarna kom från någon särskild trakt har aldrig
 omtalats. Priset på väskedarna var beroende av deras längd de
 längsta kostar 3-4 kronor de mindre 1,50-2 kronor pr styck min fru
 omtalar att hennes moder köpt väskeda som hade taggar av metall
 och kostar 10 kronor. Hon minnes att köpet ägde rum mellan 1890-1900
 Dessa väskedar ansågs vara starkare än de som hade taggar av trä
 kredit på sådana varor begärdes aldrig av köparna, även nämnda
 försäljare sålde även en sak som var av trä och hette skyttel
 och kallades på skånska skotta. De sålde även en sak
 som hörde till vävningen som användes som kallades
 skedkrak som var tillverkad av horn och har följande utseende

 I Skåne har jag aldrig hört omtalas om per-
 soner som sysslut med detta yrke och har alltid hört att
 de bodde och tillverkade sina alster i Småland och ^{högst} ~~högst~~ Västgötland
 vi har inte här i Skåne reda på om tillverkarna om vilka
 folkhuser de härstamma från eller deras verktyg eller dess
 material som användes. De frågor som äro framställda på

sidan 2 och 3. kan icke betöras jag hörde aldrig att mina föräldrar fråga dessa försäljare om de själva eller andra tillverka deras alster som de förrälde de tala ju om de närmaste byarna som de hade genomfördast de hade ju billigt matlögiet fick de gratis och den måltid mat som de erhöle kvittades endast när köp av vävskedar ägde rum med en mindre summa Det påldes säkert flera vävskedar på 1880 talet och in på 1890 talet än vid sekelskiftet för då vävdes både till vadmalständer och vardagsbyxor till tjänarna efter år 1900 fick tjänarna sina löner kontant i penningar. I de lantbrukarhem som ännu ställer i gång med att väva så är det till sängkläder och lakan förut så vävdes linn som användes till skjortor numera köper folk sådana saker färdiga man ser aldrig någon som går omkring och säljer vävskedar det är inte någon som behöver nya de användes de gamla som finnes kvar på lantbrukarhem.