

ACC. N:R. M.12369:1

Landskap: Skåne
Härad: Järrestad
Socken: Bolshög
Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Curt Wallin
Adress: Gladsax
Berättat av: Jordbr. arb. Nils Andersson
Född är 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1.

Glimminge-jätten kastade gårdesgården kring Bolshögs kyrka.

Den väldiga gårdesgården runt Bolshögs kyrka har kommit till på detta sätt: En jätte byggde Glimmingehus. Han blev ovän med prästen och så, att han skulle bygga kring kyrkan, så att prästen inte kunde komma därifrån. Och så lavade han upp stengärdet runt omkring. Det skedde, medan mässan pågick i kyrkan. Men prästen måste sluta mitt i mässan och säga Amen, för annars hade där inte blivit någon öppning för grändarna och ingång till kyrkplatsen. Jätten skulle himma bygga gärdet under det att mässan pågick. Sen hade han inte makt.

Denna berättelse har jag hört av de gamla.

ACC. N.R. M.12369:2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Curt Wallin
Härad: Järrestad Adress: Gladsax
Socken: Bolshög Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson
Uppteckningsår: 1941 Född år 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2.

Tuppen på Bolshögs kyrka.

Det var den där tuppen. Den sitter på toppen av tornet. Den skulle ha kommit till på det viset, att det var en vanlig tupp, som hörde hemma på Glimmingehus, som skulle flyga till Tomarps kyrka och sätta sig där på tornet för att bli kyrktupp. Men så blev han trött, när han flög, och satte sig på Bolshögs kyrktorn. Och där blev han sittande. Han blev förvandlad. Mutarna voro ju invigda.

ACC. N.R.

M.12369:3.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Curt Wallin

Härad: Järrestad

Adress: Gladsax

Socken: Bolshög

Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson

Uppteckningsår: 1941

Född år 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3.

Nådan påstas ha byggt Bolshögs kyrka.

Den, som rådde om Glimmingehus på den tiden, skänkte Bolshögs kyrka till Bolshögebarna, att de skulle ha sin kyrka där.

Många påstå, att det är Nådan, som har byggt kyrkan.

/Obs. Kyrkans tillbyggnad 1868 skedde genom Patronus försorg. Härav torde denna tradition ha uppkommit./

ACC. N.R. M.12369:4

Landskap: Skåne
Härad: Järrestad
Socken: Bolshög
Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Curt Wallin
Adress: Glad sax
Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson
Född är 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4

Jätten's bild.

Jätten blev förstenad. Han står ännu på Glimmingehus. I Lunds domkyrka står också en jätte. Han blev förstenad på samma sätt. Han byggde domkyrkan men saade, att den aldrig skulle bli färdig. Prästen skulle gissa hans namn. När han hade gjort det, blev jätten förstenad, när han sökte välta kyrkan.

ACC. N.R. M.12369:5.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Curt Wallin

Härad: Järrestad

Adress: Gladsax

Socken: Bolshög

Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson

Uppteckningsår: 1941

Född år 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5.

Stenhuset bygges.

Jättinnen kastade sten från Bornholm. Jätten stod på G limmingehus och byggde,
medan hon kastade.

6

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 12369:6.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Curt Wallin
Härad: Järrestad Adress: Gladsax
Socken: Bolshög Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson
Uppteckningsår: 1941 Född är 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

6.

Stenen i Gislövs Stjärna.

I Gislövs Stjärna ligger en sten, som det är en trampad fot i. Jätten trampade
i den en gång, när han var ute och gick.

Men jag har också hört, att det varit en gammal avrättningsplats.

/Obs. Troligen en offersten. Frambärandet av blodiga offer på stenen har skapat traditionen, att det var en avrättningsplats./

ACC. N:R M.12369:7.

Landskap: Skåne
Härad: Järrestad
Socken: Bolshög
Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Curt Wallin
Adress: Gladsax
Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson
Född år 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Kungagravarna i Gnalöv och guldvaggen.

7.

I Gnalöv ha vi några av våra gamla forntidsgrävhögar. Det finns 3 kvar, men där har varit 5 en gång. 2 ha grävts ut. De fann svärd och spjut av brons. Den största av dem är kvar ännu. Den ligger invid en stuga och påstås vara den rikaste av dem alla. Där skall finnas en gul dvagga i den.

Då man lade om vägen från Gisslinga bro till Gnalöv, påträffade man på Kersti Tufvessons jord 2 lerkrukor med brända ben i. Där finns fler sådana. Ty när min farfar skulle gräva en potatisgrav i trädgården /det hus, som min mor, Kersti Tufesson bor i / träffade han på en kruka. Men han lade jord över den igen.

ACC. N.R. M. 12369:8.

Landskap: Skåne
Härad: Järrestad
Socken: Bolshög
Uppleckningsår: 1941

Upptecknat av: Curt Wallin
Adress: Gladsax
Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson
Född år 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

8.

Spökerier vid Galjabacken.

På den stora avrättsplatsen, som kallas Galjabacken, ha några blivit hängda förr. Det spökar där. Det påstas, att den värsta tiden att komma där förbi är på natten mellan 12 och 1. Man har sett en katt där, som var liten, när de sett den först. Men så har den blivit /katten/ större och större, så att de inte kunnat komma förbi den förrän efter kl. 1. En del ha kommit körande med häst där, men hästarna ha råkat i sjen eller blivit stående där, och man har inte kunnat få dem ur stället förrän klockan blivit över 1 på natten. ----

En präst i Simris trodde inte på vad som berättades här om och beslöt att undersöka det. Han kommanderade sin dräng att köra där förbi mellan kl. 1 och 1 på natten. Men när man passerade Galjabacken gick det ena bakhjulet av på vagnen. Prästen sade till drängen att heppa av och sätta det på igen. Men det inte sittande på. Då sade prästen: Lägg hjulet där bak i vagnen och fortsätt sedan att köra hem åt. Drängen lydde och körde. När de kom hem, sade prästen: Sätt vagnen i gödselstan och sätt

Skriv endast på denna sida!

M.12369:9.

ACC. N:R.

Landskap: Skåne
Härad: Järrestad
Socken: Bolshög
Uppteckningsår: 1941

Upptecknat av: Curt Wallin
Adress: Gladsax
Berättat av: jordbr. arb. Nils Andersson
Född år 1912 i Bollerup

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

9.

in hästarna. Drängen gjorde så. När prästen kom upp om morgonen, var hans tak av, men vagnen stod i gödselstaden med en man under vagnsaxeln. Denne höll huvudet under armen. Prästen gjorde förfrågningar angående saken. Han fick veta, när han undersökte saken, att på Galjabacken hade en man blivit oskyldigt avrättad samt inte förd till kyrkogården. Prästen undersökte vid Galjabacken och fann den dödes kropp där, men huvudet var av och låg vid sidan om kroppen. Prästen tog reda på vem som gjort detta, och denne blev förhörd och erkände brottet samt blev dömd till att sona brottet. Han blev förd till Galjabacken, där han avrättades. De döda kropparna fördes därefter till kyrkogården och begrovs. Sedan dess har ingen sett eller hört något vid Galjabacken.