

ACC. N:R M. 12420 : /

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1. Ja, se jag har så dåligt minne så jag kommer inte ihåg nånting.
Men det var väl så att vi slutade när vi var färdiga med arbetet.

Ja, nog städade vi alltid, men annars var det som vanligt på söndagar-
na. Jag bodde bland de fattiga så det var inte så roligt alltid.
Det var för fattigt för några nöjen.

2. Nej, söndagsarbete var inte vanligt. Vi arbetade bara när det var något
särskilt eller när något hade gått sönder i hyttan. Annars var det
ingenting vad jag kan minnas.

3. Ja, det var allt olika det. Det känner jag inte till. När vi arbetade
så fick vi stiga upp klockan 3 ibland. På söndagarna kunde en väl
ligga lite längre förstås, men det var väl olika det med.

4. Vi fick anpassa måltiderna efter arbetet. Dagslönen var 1.75 om
dagen så det var inte för fett att fö en familj på det lilla.

Men man fick leva efter pengapungen, det var inte vidare med det.

Innan vi gick till arbetet så åt vi väl en beta brö men hur det var

sen det minns jag inte. På söndagarna var det väl som vanligt, kan jag tro.

anf. 77

/

ACC. N:R M. 12420: 2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

5. Vi hade våra vanliga kläder vad jag minns. Man hade väl lite söndagskläder kan jag tro men det var väl sällan man hade dem på sig. Alla hade en omgång kläder som var lite finare än vanligt.

6. Ja, det hände nog att man gick till kyrkan då som nu. Till nattvarden gick man nog inte så ofta förstås. Fast det fanns väl inga som inte gick till kyrkan på den tiden.

7. Ja, fattigt folk fick väl gå kan jag tro. Bönderna åkte förstås häst och det gjorde väl det där herrskapet också. I kyrkan fick man sitta var man ville. Trångt var det väl bara vid helgerna. Jag minns inte hur det var i kyrkan. Nog är jag väl konfirmerad alltid men jag kommer inte ihåg vad prästen hette.

8. Nej, det gjorde man inte. Nu har de där baptisterna möten på söndagarna men de har inte varit här så länge de inte.

Några andra möten förekom inte vad jag minns.

9. Man hade alltid lite sysslor både med det ena och det andra.

En del läste väl postillor men det var inte många det inte.

ACC. N:R **M. 12420:3.**

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Någon husandakt har jag aldrig hört talas om vad jag minns. Tidningar fanns av alla sorter men jag har glömt vad det var för några.

10. Ja, de hade väl en del utflykter då som nu. Det var inte så långt man kunde komma. Man gick väl ut på någon äng och såg sig om.

11. De som var ogifta kunde ju gå ut lite mer än de andra; annars var det väl ingen skillnad kan jag tro. Både gifta och ogifta söp mer då än nu men det var väl olika med det kan jag tro.

12. Det var allmänt med dans på den tiden. Alla dansade så det var väl inte någon synd. Det fanns inga dansbanor utan man dansade på böndernas logar. Jag har förstås aldrig dansat vad jag minns. Jag var för ful för att dansa. Kortspel var det nog inte så mycket vad jag vet åtminstone. Nykterhetsrörelse har väl funnits i alla tider i Kosta men det är väl inte många som är med i den kan jag tro. På sina håll finns det visst såna där fräkyrkliga men de har aldrig varit väl hållna i dessa trakter. Här gick folket till kyrkan eller satt hemma på söndagarna.

Det var nog rätt omväxlande stämning mellan arbetare och chefer. Det tillkommer inte mig att döma i det, inte.

3