

Danskt och Poinokt. ACC. N:R M. 12462:1.

Jag hade 2 mostrar som utvandrade till Danmark på 1860 talet och där bildade familjer samt levde där till sin död och voro belättna med Danmark och Danskarna

Det var även senare en del både manliga och kvinnliga personer som reste dit för tillfälliga (ex skördearbete) eller stadigvarande arbeten varvid en del stannade kvar där.

Under 80 och 90 talen samt en tid på 1900 talet reste de flesta ungdomar härifrån orten till tegelbruk i Danmark för att tjäna pengar till bosättning här i Sverige. Det var då gott om arbete, något bättre betalt samt billigare levnadskostnader i Danmark.

De flesta arbetade på den närmaste sidan av Hjälland. Inga ände giftermål var det en flicka från Örsjö som arbetade i Danmark och gifte sig med en yngling där; de reste

(Blod 1)

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

anf. 84.

1.

vid 1880

het till Sverige och köpte sig en gård i byn  
Köp i Hinnersyd sn och leode där till sin  
död och deras barn har redat sig bra.

En yngling från Fyn följde med sitt  
husbondfolk då de bosatte sig i Lyngbytrakten  
där han gifte sig och de sista åren voro de könder  
i Össjöa, de voro belättna och deras barn har redat  
sig bra i vårt land. Danskar har tidvis ägt  
Ablesheeltsgården i Vrå socker men ej stannat  
här. Någon avoghet mellan danskar och  
svenskar har ej förekommit här.

Här användes träskor som voro helt av trä  
men danskarnas hade lädergultor liksom i Skåne  
men danskarnas voro bättre.

Någon större handel mellan Danmark och  
våra trakter förekom ej utom då svenskar reste  
hem från Danmark tog de gerna med sig en  
del. På den tiden (för circa 100 år sedan) då

De tullen stämpade importvarorna och  
lärmännen jagade gärdshandlare för att  
fånga smuggelvaror kanske något kom  
från Danmark men det mesta kom väl  
västerifrån (jämfr. Rosen från Tistelön av  
Emilia Flygare-Carlén)

Språkfrågan utgjorde inget hinder men  
smälänningen har lättare för att lära sig  
både dansk och skånsk dialekt än tvärtom  
men det fanns danskar som kunde säga  
som en arbetskamrat som jag hade som  
sade: "jag kan prata smäländska."

För egen del får jag säga att jag tyckte  
bra om det danska folket men det var många  
av svenskarna som icke hedrade vårt land.

Angående tullundersökningar var det i så  
noga i Hålsingör och i Hålsingborg var det mest  
när de trodde att de hade bränvin med sig.

Voro de flera i sällskap och de voro fulla  
blev det gerna grundligare undersökning och  
någon gång kunde det lyckas men ofta blev det  
beslag och böter.

Angående historier var det för cirka 100 år  
sedan en qvarn i Hinnersyd socken som  
gick med gårdshandel och hade smuggel-  
varor, Länsmannen kom om natten till hennes  
logi men då sprang hon upp ur sängen och  
sätte sig på sin handelsbänk, då det var  
rätt så vanligt att folk lågo nakna i sängen  
och hon var det skändes länsmannen och gick  
sin väg utan att göra någon undersökning.