

ACC. NR M. 12584:1-3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Bengt-Års Persson, Dagstorp  
Härad: Torna Berättare: Elof Andersson, Turalund  
Socken: Lackalänga Berättarens yrke: byggarmäst.  
Uppteckningsår: 1952 Född år 1887 i Tjelösa

*När den nya tiden kom till bygden. s. 1-3. LuF. 73.*

ACC. N:R M. 12584: /.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

När den nya tiden kom till bygden.

1.

Namnet Lackalänga. Det berättas, att munkarna från Lund körde hit ut för att hämta mjölk, men det dröjde alltid så länge innan de fick den, därför kom byn att heta Lackalänge.

-  
Viken kallade de gamla Vegen.

-  
Föregångsmän. På nr. 12 fanns det en man, som de kallade "Jeppa". Han införde den ena nymodigheten efter den andra och likväl gick han som en narr för folket.

-  
Handlande. I Stävie fanns det Anders Göransson. Han sålde bl.a. bröd med en dragkärra. En bror till honom, Jöns Göransson, mol alltid till folk. Han hade en vädermölla på taket. Innan Högs-  
mölla kom till fanns det en vattenmölla vid Slanabäck. De brukade dämna upp den.

-  
Bryggeriets historia. Elof Anderssons far, Anders Persson, var förman på fabriken i färgeriet. Han jämte en man vid namn Per Pålsson startade tillverkningen 1902, och då skulle Pålsson köra ut maldryckerna, och min far skulle behålla sin plats, eftersom han hade ganska bra betalt där. År 1905 började jag i

ACC. N:R M. 12584:2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

rörelsen, och då hade vi följande route: till nr. 11 i Stävie och sedan till utkanten av Högs by och så till Lackalänga utbrytning. 15 lit. kostade 55öre och 10 lit. kostade 40 öre på den tiden. Senare utökades försäljningsområdet till Vikhög och Barsebäck samt till Lomma skäl. Och så fick vi två skjutsar. År 1924, när min son fick körkort, skaffade vi bil.

Tidigare fanns det en bryggare, som hette Lindskog, den förste på platsen. Han sålde det senare till en man, som hette Larsson. Denne sålde det till en man, som hette Teodor Olsson, vilken var den siste, som hade bryggeriet.

-  
Spinneriet i Lackalänga by låg i det sista huset på höger hand när man kommer från Kävlinge och far mot L-a stn. Där arbetade en man, som hette Lars "Karda".

-  
Marna Per Måns har bott i det hus, som Jöns Andersson bor i nu nere på Ljungen.

-  
Kakke reste till Köpenhamn och köpte lottsedlar, som han sedan sålde i bygden. Han arbetade i fabriken.

-  
Trued Trallare bodde i snickare Lindahls hus på Stävie ljung.

-  
IOGT-logen bildade A. Hallberg den 20 jan. 1895.

—  
2.

ACC. N:R M. 12584:3.

Den första cykeln, som jag sett här, den hade en man, som hette Englasson (?) och den var helt av trä, men gick ändå med kedja. Det var omkr 1895.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

3.

Elof Anderssons hus troligen det äldsta i Furulund

Förut.

Nu.



Lackalänga.

Sockengräns

Stävie

Landsväg mot Stävie →