

Landskap: Skåne Upptecknare: Agnes Andersson, Böninge  
 Härad: Vemmenhöög Berättare: Kerstin Andersson  
 Socken: Böninge Berättarens yrke: (upptecknarens mor)  
 Uppteckningsår: 1952 Född år 1870 i Böninge

Böninge mejeri. s. 1.

Försäljn. av smör och ost. s. 1.  
m. fl. produkter.

Kyrkan i Gustafs församl. s. 2

Ljunder kyrkblocker i "blockvärv." s. 2

Den muravände kyrkan. s. 3.

Gruvid och gruidpenningar. s. 3.

Jag vill av intresse sända Arkivet  
dessa som stor berättad om Börtinge mejeri.  
Till Börtinge mejeri kom det mjölke från  
flera mindre gårdar. Södra Börtinge, Ebbesjö,  
Lemmeströ, Slätteröd och Björtesåkra. Det  
var en postre som körde mjölken till Börtinge  
var morgon och kväll. Det var mätro inte  
alltid så roligt för en postre, i synnerhet  
vid vintertiden när det var kallt och mjölken  
snö. Men mjölken skulle väg, det var inte  
så bekvämt som nu, men de tänkte inte  
på något annat. Bönderna hade inte så  
många kor på den tiden, så de fingo själva  
producera sin mjölke hemma i form av smör  
och ost. De kunde ju konstne sälja några skäl-  
pund hemma. I annat fall fingo de köra  
till stan med sina produkter.

1. När de hade hästat, om de hade någon säd.

till orsaken så fick de bära till skolan, det  
 samma område både bär eller frukt av något  
 slag, eller när de hade gödat sina gås till  
 skolan, så fick de i väg till skolan med  
 häst och vagn. De fick alltid bära om  
 nätterna både till skolan och hem igen, så  
 de kunde få salt på dagen. I Mors umgden.  
 Tyrtan. På 1700 talet var där 2 tyrtor  
 i dåvarande Gustavs församling. Den ena  
 låg på andra sidan om Lemmeströ gård, där  
 var också Prästgården nära intill, Den andra  
 låg nära Bäringe gård. Det går en sägen  
 att en kloaka skulle ha kommit ned i ett  
 håll som ligger en bit från Tyrtan, det  
 kallas för kloaketrärr än i denna dag.  
 Där ha skolar och Mor kommit förbi  
 många gånger. Mor gick den vägen till skolan.  
 Primerna så tonar av dessa tyrtor.

Sen byggdes där en ny kyrka mitt emellan de båda andra. Folke fick mycket längre att färdas, men de besökte litväl kyrkan så den var alldeles fullsatt. På den tiden kunde folke gå långa vägar. I den kyrkan är sör konfirmerad. Hon var också och hörde på 100 års festen det var år 1887 i Augusti månad.

På den tiden var där ett s.k. behäl. eller grind över vägen mellan godsken. Så när en häradskomman kom vägen fram fick den stanna, gå av och lyfta av bommen eller öppna grinden för att gå genom, sen stänga igen, det var inte så bekvämt i somrertid vid vintertid

Det behäl såg ungefär ut så här  så skulle bommen som lyftas över och föras till sidan.

Redde där någon i närheten som hade barn hände det att de sprunget och öppna. De fick då en slant  
3, 4 eller 10 stycken smatsvarande 2-5 öre.