

ACC. N:R M. 12804:1-7.

Landskap: Skåne Upptecknare: Hans Holmberg, Stenögården  
Härad: Flyttö Berättare: " " " Blstad  
Socken: Fru Blstad Berättarens yrke: smickare o. lantbr.  
Uppteckningsår: 1953 Född år 1873 i V. Blstad

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Allmogens sittmöbler. s. 1-7.

LUF 94.

M. 12804:1.

ACC. N:R M. 12804

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

### Allmogens sittmöbler

Bänkar runt väggarna i stugorna har jag ej sett eller hört omtalas, men bänkar vid långbordet i stugan var vanligt ända till på 70- och 80-talet. Föräldrabänken var husbondens plats, bakbordsbänken var drängarnas och pojkarernas plats vid måltiderna, försarna som de förs kallade hembiträden skulle stå till bords. Mellan långbänken och därrens hade de en bänk som gäsen rövade från gästingarna i den kallades för gästabänken. Samtidigt hade de några brädstolar, dessa användes när der kom fruntimmersprämad, dessa bjöds till bords vid ett mindre bord i stugan, emellan kakelugnens och väggen stod en räng, den kallades för kakelugnsbänken på den brukade husbonden ofta sitta. Mellan denna räng och kakelugnens stod göingestolen

Luf 94  
1.

M. 12804:2.

ACC. N:R **M. 12804:2.**

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

2

Gammarstolen som den också kallades var  
 stoppad i sittsen, här lades till söndags  
 eller helgdags ett så kallad göinge röv eller  
 sydd med kamström. I slutet av 1800 talet  
 ändrades om så att de fick en kammare  
 den kallades för borämneshammare den hade  
 sin ingång mellan borämneshammaren och  
 kakelugnens, här möblerades med ett klaff  
 bord en soffa och några stolar. Här inbjöds  
 de främmande när de skulle träffas  
 Farsta Stuga och Borämneshammare.



På 20 i 80 talet  
 var det många  
 gårdar som  
 hade denna  
 gamla mötning  
 i stugan

II

I slutet av 1800 talet byggdes här  
på gårdstätt en del nya bostadshus  
och en del gamla omrestaurerades.

Den generation som då kom till  
ville ha flera och finare rum, då blev  
storstugan omändrad där de kunde  
inbjuda primmade. Den möblerades  
med matrumsmöbler av ek hög bords  
stort bord paratroffa och stolar

På inrättades en ny bonastuga för  
tjänare och arbetsfolk de fick då gå  
in köksvägen. På några ställen satte  
de in långbord och bänkar i den nya  
bonastugan. Jag vet ett ställe där de  
har de gamla möblerna ännu

De har varit i från kulturen i Lund  
och fotografierat bord och bänkar

Fattar som de hade förr var av enklaste slag, en bräda med ingravade ben, en ridan hade de i alla hus och användes att ha fötterna på när de sydde eller annu. barnen de kallade den skammel

Brudfattar från yngre tid har jag ej sett men då jag var smickare var det vanligt att de bestälde brudfattar. Fattar med 3 ben användes vid mjölkning

#### Stolar

Brädstolar var väl de första stolarna, de har tillverkats av snickare på orten, de hade raka framben med räck mellan benen, brädsittien på ratt med pinnar senare tillverkade stolar med svarvade framben. De första stolarna var mest ornamental, de skurade och tvättade möblerna förs

Stolar med svarvade ben kom till lite senare, de målades i trämjättning, de hade sin plats i kammaren. Vi har några sådana stolar de är 70 år gamla och är ganska bra ännu. Förr var det brukligt att de hade bröllop eller begravning och de tjänade stolar av varandra, för att på igen sina egna skrev de sina initialer under sittsen, på våra gamla stolar står ett J det betyder Jer Olsson.

Har några skisser på gamla stolar och pallar. Lådan hade de flesta på 70-80 talet, det har jag själv sett då jag var pojke.



Stolar som var urhålkade eller laggade eller som kunde användas som bord har jag ej sett eller hästomtalas.

Gungstolar och pinnstolar kom på 40- och 90-talet. Det var när de satti igång möbelfabriker i Småland. Bodafors var den första möbelfabrik som jag hästomtalas. Gungstolarna var med svårade ben svängdritts och svårade pinnar i ryggen och långa gängrar, de var svartlackerade med blommor på ritts och ryggstöd. Gungstolar med spiralfjädrar tillkom lite senare, men blev ej så allmänt som de med långa gängrar.

Pinnstolar var också med svårade ben och pinnar något urhålkad ritts och svängd ryggstöd, de var tillverkade av björk och lackerade bruna eller gula och lackerade de var bra att sitta på men de gick fast ränder.

Barnstolar eller barnvagn, gångvagn,  
som den kallades var att sätta barnen i  
när de skulle börja gå, den var med hjul  
så att de kunde köra omkring i stugan  
barnstolar som kunde vridas omkring en  
statpe har jag sett på museum i Lund  
I slutet av 1400talet tillverkades nyare stol-  
typer stoppade stolar, stolar med höttings  
sitts, och med pressade träsittror

På den tiden var det mest möbelsnickarna  
som tillverkade de moderna möblerna, de beställ-  
des efter ritningar och var handarbete.

En del billiga möbler och pinnstolar var  
marknadsvår. De kallades för gängemöbler  
och kom från yngre träsl.

Nu är det slut med att tillverka möbler för  
hand, nu är det serie-tillverkning på fabriker  
det går så att säga på löpande band.