

ACC. NR M. 12906: 1-4.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *Gunnar Eriksson, Odensjö*
Härad: *Västbo* Berättare: " " "
Socken: *S. Ummaröd* Berättarens yrke: *f. d. hem. ägare*
Uppteckningsår: *1953* Född år *1888* i *Fängaröd*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Butikshandel på landsbygden.
n. 1-4. LUF 95.

ACC. N:R M. 12906:1.

Angående handthandel så fanns här en handlare
som hette C. Wästberg i Odensjö Kronobergs län
han var den förste i Odensjö församling som började
med handel år 1868 då fanns det ingen järnväg
emellan Kalmstad och Tjuningby på de flåk körda
till Kalmstad med hästskuts å hämla varorna
en vägsträcka på över 6 mil så det jaldes å lastas
så mycket som möjligt så det var till å köra
3 å 4 om morgonen så man var i Kalmstad
opp på dagen så man kan å sälja va man
hadde vilket huvudsakligast var ägg å smör
bivax samt får å kalvskinn sen var det till
å köpa hemlans å lastas så mycket som möjligt
varorna var huvudsakligen mjöl kaffe å socker
å fetogen å salt siv möl jul hadde di även
gululjus å sälja samt julark socker, var mest
kaksocker sedan kom lappsocker då fick man lov
ha en sockerstång å klippa det med

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Luf 95
1

så fanns Ländsticker i buntar som kallades för
Svavelspeton. Dem kunde man riva eld på mot
vad förmål som helst, kredit förekom rätt
ofta både längre och kortare tid då räknades
skelling å styver å daler. Guseu stöptes mest
hemma men när handlaren fick hem kronljus
så brann de lite klarare å så började handlarna
ta hem julgranljus butarta å reflade då var
det höglidligt ovannande handlare var även
mörskräddare så så många marknader och
Lagdagare som höls här omkring så besökte
han dem då sköttes ofören där hemma av
hans dotter han hade egen präst så han
körde själv efter sina varor själv så långt
han förmådde han var en man med god
hälsa å kroppskraften han dog bara för några
år tillbaka vid 94 års ålder handelsboden.
Huset var hans eget

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

2.

ACC. N:R M. 12906:3.

på den tiden var vägarna i mycket dåligt skick
di lade om att vid Breared i Halland var så
branta backar på vägen så di fick rulla i en
sittaturna eller fotogenetorna nedanför backen o
så rulla den upp på backen o lassa på den på
lässet igen o fortsätta hemfärden. Butiken var
i ett vanligt brenningshus afären var i ett rum,
magasinet i ett annat, några skyltar fanns inte.
Hantaren köpte av bönderna hemmabakligen ämnen
o ägg så hantlade di för dem pengarna i första
hand, kaffet såldes rostat o det röglas i skåp
o fjändelar, sockert, kaksockert var i tunna plata
bakor det var mycket hårdare än Cypsockert
så fanns där en sorts socker som kallades handet-
socker men det användes mest i stället för karam-
eller sen hadde di hemmabakta randiga
karameller som di kallade för Peckagrisar i alla
sorts kuler. Handelpaketet var bra mot hosta

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

3.

ACC. N:R M. 12906:4

Så hade vi i slutet av 1800 talet en handlare
som hette Bron Andersson han hade liknande
affär och var en föregående man han var ej
någon skraddare, men i slutet var han tandut-
dragare, han använde en mycket med en krok i
så till kunde hända att där var folk i butikerna,
så kunde där komma en person in å visse ha
en tand utdraget å då rätt som man stod i bu-
tikerna så hördes ett illversål, när tanden rök
där. Bron Andersson var skicklig gitarrepelare
och sångare, han var även korpentör å hade
söndagskola, jag var där många gånger
som barn, han började som handlare på 1870
/ 1883 talet, då var järnvägen från Halmstad till
Torup byggd, så han hemtade sina varor i Torups
med hästskjuts 1 1/2 dets mil, så kunde man köpa
fint kaffe för 90 å 1 kr kilot, rostet, även han
dog vid ganska hög ålder, hantelsbode var hans egen

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

4.