

ACC. N:R M. 13068: 1.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Lieten Hamneia, Håsalet*
Härad: Berättare: *Ola Jonsson*
Socken: *Kristianstad* Berättarens yrke: *byggvedsmickare*
Uppteckningsår: *1953* Född år *1863* i *Borrestad.*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Ita dotraditioner från Kristianstad. s. 1.
Arbete och löner. s. 1.
Rosogille. s. 1.

ACC. N:R M. 13068:1

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1.

Jag började arbeta i stan, när jag var 42 år. Då var jag med och byggde Teatern, Skånska banken och Sydsvenska Kreditaktiebolaget. Det var en byggmästare som hette Gustafsson, som stod för det. Jag hade långt ut till Lyngby, och därför kunde jag inte cykla fram och åter varje dag, utan fick nöja mig med att cykla hem en gång i veckan. Det var just när jag var i stan, som jag lärde mig cykla förresten. Nå, jag fick bo hos en kamrat på Östermalm. Jag fick ligga på en halvbädd på golvet. Apoteket Kronan och Frimurarhotellet har jag också varit med och byggt. När vi kommit så långt att vi rest takstolarna hade vi resegitte. Då blev vi bjudna på kaffe och kakor i Tivoliparken och så fick vi tre riksdaler extra. Sen på en vi

Det fanns inte jobb hemma under 1870, 1880 talen, så man fick ge sig ut på vandring och söka jobb på annat ställe. Det var nog lika svårt för alla arbetare. Murarna hade det inte bättre än vi. Vi for till Danmark och sökte jobb. Men vi fick inte något där, för där var det strejk. Så gick vi till Lomma och arbetade. Där var det också strejk. Det var på 1890-talet. Polisen var där och höll ordning. Sen fick jag jobb i Åhus. Vi hade 20 öre/tim och grovarbetarna hade 18 öre/tim. Men det var bra betalt på den tiden. I Sönnarslöv fanns det tyska murare, som hade arbete.