

ACC. NR M. 13272:1-6.

Landskap: Skåne
Härad: Järrestad
Socken: Ö. Tommarp
Uppteckningsår: 1953.

Upptecknare: Kyrkoherde Curt Wallin, Gladsax
Berättare: Magnus Johansson, Kristian-
Berättarens yrke: stadsvägen,
Född år 1873 i Vranarp nr 3, Ö. Tommarps sn.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Om Henrik Wranér och hans föräldrar. 1-6.

Skriv endast på denna sida

M. 13272: 1.

Landskap: ~~Skåne~~ *Skåne* Upptecknat av: *Kyrolf Gust Wallin Glad sax*
Härad: *Järrestad* Adress: *Glad sax*
Socken: *Ö. Tommarp* Berättat av: *Margrus Johansson Kristiansbäcksvägen*
Uppteckningsår: *1953* Född år *1873* i *Vranarp nr 3 Ö. Tommarp*

Om Henrik Wranér och hans föräldrar

Jag är född på Vranarp nr 3. Min farfar var soldat, och min far var arbetare.

Henrik Wranérs föräldrahem.

Vårt hus låg cirka 300 m. från det hus~~et~~, där Henrik Wranérs föräldrar bodde. Deras hus låg inte, där minnesstenen över Henrik Wranér nu är rest. Stenen restes på ett avgränsat område intill en rågång. Men huset låg ner mot ån. Det låg på en allmanning, där byns källa var belägen. Denna källa användes av byamannarna, när det var riktigt torrt på sommaren, ty den gav alltid vatten, samt på vintrarna, när det var särskilt kallt, ty den frös inte. Det gick en väg vid nuvarande Metta Bäckvalls hus bort till källan. Den finns där ännu men är mycket förminskad.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 13272 : 2.

Landskap: Skåne Upptecknat av: hert Wallin Gladöax
Härad: Järesläd Adress: Gladöax
Socken: Ö. Tommarp Berättat av: Magnus Johansson Kustiansledvägen
Uppteckningsår: 1953 Född år 1873 i Tommarp nr: 3 Ö Tommarp sn

Henrik Wranérs far. 2.

Jag minns gamle Ola ^Skomagare (= ^HHenrik Wranérs far) mycket väl. Det var en bra man. ^Men i min barndom sysslade han inte så mycket med skomakeriet. Han ~~had~~ ägde nämligen en jordbit på ett par tunnland cirka en km. från hemmet bort mot ^GGranelund till. Den brukade han själv, och därför tog det hans mesta tid. Han odlade säd o.s.v. på området. ^Han skötte det utan häst. Hela stycket grävdes för hand och sköttes även i övrigt med handredskap. Därför hade han med åren blivit mycket böjd. Skomakaryrket hade väl bidragit en del till detta men mest det tunga grävningsarbetet i jorden. Eljest var han lång till växten. ^Men han gick mycket böjd.

Doktor ^SSjödahl, som var lasarettsläkare i ^SSimrishamn, kom vid 3-tiden

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 13272: 3.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Eurid Wallin Gladsax
Härad: Jöreslöd Adress: Gladsax
Socken: Ö. Tommarp Berättat av: Magnus Johansson Kustamådvägen
Uppteckningsår: 1953 Född år 1873 i Tommarp nr: 3 Ö. Tommarp sn.

en morgon körande på en sjukresa och fick då se honom gå där 3.
och gräva. Han hade drängen att stanna hästen och frågade, vad
det kunde vara för en, som gick där och arbetade mitt på natten.
Ola kallades fram till skjutsen, och doktorn frågade honom, var-
för han arbetade så. Ola svarade, att han hade sådan värk, att
han ändå inte kunde sova. Då var det lika bra att vara ute och
arbeta. Doktorn sade då: "Kom in till mig i Simrishamn, så skall
jag kureras dig." Om han tog in till doktorn, vet jag inte.

Ola Skomakare gällde inte för att vara på långt när så
religiös som sin hustru.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 13272 : 4.

Landskap: Skåne Upptecknat av: brud Wallin Gladsex
Härad: Järrestad Adress: Gladsex
Socken: Ö. Tommarp Berättat av: Nagnus Johansson Guldstrandväg
Uppteckningsår: 1953 Född år 1873 i Tommarp nr: 3 Ö Tommarp

4.

Henrik Wranérs mor.

Henrik Wranérs mor var mycket religiös.

Det fanns i min uppväxttid än präst i ^Stiby, som hette Söderling.

Han var schartauan. ~~Hon~~ Folk gick mycket och hörde honom.

Wranérs mor gick till ^Stiby kyrka varenda söndag, hur vädret än var. I sällskap hade hon en annan kvinna från Tommarp.

~~Henrik Wranérs mor~~

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 13272:5
Landskap: Skåne Upptecknat av: Hyrkoh. Carl Wallin Gladsax
Härad: Järeskad Adress: Gladsax
Socken: Ö. Tommarp Berättat av: Magnus Johansson "Kuskin-skadegården"
Uppteckningsår: 1953 Född år 1973 i Tommarp nr: 3 Ö Tommarps s.n.

Wranér och hans författarskap

5.

När jag började skolan, var Henrik hemma. Han var då student. Han var bortåt 20 år gammal. Jag hade ingenting gemensamt med honom. Men hans bror Otto och jag voro tillhopa. Wranér hade en del böcker, och genom hans bror Otto fick jag låna dem. Det var studieböcker.

I Tommarp fanns 3 studenter då. Det var hågot ovanligt för att vara på landsbygden.

Henrik såg mycket stram ut. Men han var mycket vänlig. Han gällde inte för att vara högmodig eller översittare. Han hade inte börjat skriva då. Folk ansåg honom för ett geni. Han var mycket begåvad.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!

M. 13272 : 6.
Landskap: Skåne Upptecknat av: bert Wallin Glad sax
Härad: Järestad Adress: Glad sax
Socken: Ö. Tommarp Berättat av: Magnus Johansson Kustanslutningen
Uppteckningsår: 1953 Född år 1873 i Tommarp nr: 3 Ö. Tommarps sn.

Henrik Wranérs artiklar kommo in i Cimbrishamnsbladet. De lästes mycket.

Jag läste en del av hans böcker, som kommo ut som små häften. Far tyckte det var trams och skoj, så han ville inte vid böckerna. Men min bror köpte dem, och så fick jag läsa dem. Vi ha inga kvar av dem nu. De ha lånats ut, och så ha vi inte fått igen dem.

Ifyll endast ovanstående uppgifter!