

ACC. N:R M. 13466: 1-6.

Landskap: Skåne Upptecknare: Martin Ericsson, Gryllebo  
Härad: Engelstad Berättare: " " "  
Socken: Borby Berättarens yrke: f. d. lantbr.  
Uppteckningsår: 1954 Född år 1878 i Borby

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Engelstad eller Skånska inflytande på det  
svenska jordbrukets utveckling. sid. 1-6.

LUF 45

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13466:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Suf. 45  
1

Engelskt eller Skotskt inblytande  
Någon engelsk litteratur om Lanthushållningen översatt på svenska känner jag inte till. På tal om tidningar så när far levde så hade far ortstidningen Simbräskamarsbladet som nu har upphört att komma ut.

Tidningen Triumf som börja komma ut 1888 då jag var 10 år gammal och som då kostade 90 öre om året har vi haft mest alla åren och har den fortfarande. På hade far en tidning som het Väst Land men den upphörde också att komma ut efter en tid. På hade vi Allers Family Journal det var en bra tidning på den tiden. Nu är ju Ustads Allehanda den mest lästa tidningen här på orten och det är ju en bra liberal tidning. Även Hockholms-tidningen har ju prenumeranter här.

När man hade ont om föder till djuren så kunde man hugga bort av rågen och man plöjde upp den biten och där sädde man sedan Turnips, det var ju en sorts stora kropiga rovor, de växte ju fort där blev mycket av dem men på senaste tid har det inte syntts mycket till sådana, nu är det kålrötter och foderbeter i stället. Några engelska kreatursraser minns jag inte från min barndom av för att vara, last nu för några år sedan har man ju från Skottland importerat Aberdeen rasen, men det är väl mest som köttdjur. Då har jag hört om talas Engelsk fullblod, en häst som användes vid kapplöpningar. När vi började dika? Ja där hade börjat dika strax efter han tog emot stället det var 1869 det

blev ju allmänt att folk då rentom  
i församlingarna började dika. Jag vet  
inte om Timrishamnns tegelbruk var i gång  
på de tiderna, för lär tatte om att han  
körde till Glemminge tegelbruk efter tegel-  
rör, der var så många skjutsor att man  
kunde lå hålla mest heldagen innan  
man kom till att så lass. Det tog ju  
flera år innan stället blev rödligt i  
sin helhet, de brukta ju på den tiden ha  
indelat stället i lätta vängar, så tog  
de en väng om året när den skulle trädas.  
de brukade på den tiden ha så kallad  
öppen trädning, det såddes ju inte i den förr,  
än man sådde råg eller vete på efterhösten.  
Om sommaren skulle den ju gödvas och  
ogräset skulle hållas efter och då passade  
man också på att dränca som det hette.

Det var ju skönt att ha jorden dikad  
ty år 1910 när vi hade en vrysligt regnig  
höst var det knapt att hästarna kunde  
gå på vängarna ändå. Jordbränning  
har jag aldrig hört talas om, men väl  
att man bränt tjung, när man skulle  
försöka odla upp ny jord.

Några engelska plogar har jag inte hört  
talas om, men väl amerikanska Oliver  
plogen. Jag minns från Borby att på  
gården Fridhem brukade de en sorts plogar  
från Överums bruk det var 3 skär efter  
varandra, men de kom fort av bruket  
och den plog som kom mest i bruk  
var nog Oliverplogen. En plog som  
mycket gagnades före var skumplogen  
den hade två skär med den brukade  
man skumploja markerna när säden

Var inhöstad och sen trampa man dem,  
men jag tror de mesta nu slutat med  
den metoden, ty om det blev riktigt be-  
dan, så låg jorden sig ihopa och blev  
seg att plöja riktigt sedan. På senare  
tid brukade man kultivera stubbarna,  
då låg jorden bra mycket lösare och  
det går lättare att plöja sedan. Det  
går ju fort nu med traktor som drar  
kultivator och harven på samma gång.  
Jag har aldrig hört tala om de Stjern-  
svärdska redskapen. Macleans namn  
har jag nog sett uppsatser om i tid-  
ningar, han var nog en föregångsman  
i Skurenstrakten på sin tid. Någon  
lantbruksskola på Degeberg har jag  
aldrig hört tala om, men väl Tornås  
lantbruksskola den låg ju nere vid

Skillinge listkläde men den sluta ju  
när läraren och egaren dog. Någon  
engelsman har jag aldrig hört som haft  
jordbruk i min hemtrakt. Någon farm-  
indelning har jag aldrig hört talas om  
i Östern men väl om farmare i Amerika.  
Andock har jag hört två namn som slutar  
på farm ett som heter på boefarm  
ett ställe som ligger jag tror i Ingel-  
storp, kanske någon som varit i Amerika  
kommit hem köpt gården och gett den det  
namnet, ja såte det jag, samt Elisefarm  
i Borby ett ställe på en 100 tunnland egas  
Oskar Olson, stället uppkallat efter hans mor  
som het kolise. På senare tid har även  
ett annat ord som slutar på farm  
kommit till nämligen Plinkfarm, der  
de föder upp sealsdjur.