

ACC. N:R M. 13473: 1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: Norsten Eriksson, Englebo  
Härad: Ingelstad Berättare: " " "  
Socken: Borby Berättarens yrke: f. d. lantbr.  
Uppteckningsår: 1954 Född år 1878 i Borby

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Bövrölp och brölopsleder. s. 1-3.

Lu F 52.

Skriv endast på denna sida

Juli 52

1

## Bröllop och Bröllopseder

De bröllop jag sett födde alltid budgummen  
sjelf in i kyrkan. Jag såg aldrig hur ha  
någon ring, men hade en silverring det var  
troligen hennes vigselring, det var kanske inte  
så allmänt med guld på de tiderna de hade  
ju bröllop 1870. Jag har ju hört att folk i  
senare tid för att spara vigselringen köpt  
sådana som bara kostat ett par kronor de  
var bara löngulda. Senare var det ju en sort  
som de kalla för giktringar, det gick ju  
gott i vardagslag att göra sådana. Det syn-  
tes ju inte stor skillnad på ringarna så det  
gick gott att bluffa. Sporröt eller nätt har  
jag aldrig hört talas om. Blosshållare inte  
 heller, men det var kanske en sådan som  
skulle se efter när de hade pulörtalykter  
i trädgården, så att de inte skulle ta eld.

Var det så att prästen var bjuden så fick han ju platsen upp till brudparet, han brukar ju alltid hålla ett litet tal till brudparet under middagen, så satt der brudens eller brudgummens far eller mor, så de närmaste släktingarna, derefter de öfriga bröllopsgästerna. Det hörde till god ton att låta tuga sig både en och två gånger. Maträtterna växlade först smörgåsarbord, sen soppa med pastajer, två sorters stek, helgullendra med fisksås m m efterrätter, rödvin, fiskvin, madera eller portvin samt champagne. Då var det ungefär på mitt eget bröllop 1908. Jag tror inte det hörde till god ton att lemna för mycket på tallrikarna, så det var nog bäst att inte suse sig för mycket. Dansa brukade man ju alltid förs i tiden, hur det är nu vet jag inte, ty jag ser bara här i församlingen, det brukar

merendels vara brätt med vigseln, så det är  
bara till att få det undanstukat, innan det är  
tid att resa in till b. b. så der är inte män-  
ga som gör sådana bröllop som för i tiden.  
Förutiden var ju bruddräkten alltid svart men  
det kunde vara olika i olika församlingar. Jag  
har hört talas om som var klädda i rött det  
var på ett ställe i Grödstop, der var stora äre-  
portar uppsatta och de blev vigda hemma i  
stora salen. Den vita brudklänningen har nu  
varit i bruk många år tillbaka. Det var  
ju en ryktlig skam i forna tider om någon  
blev med barn ogilt, nu har ju tiderna för-  
ändrats och det ser inte ut att vara någon  
skam om de har ett eller två barn innan  
de gifler sig.