

13539 : 1-6.

ACC. N.R. M. _____

Landskap: Skåne Upptecknare: Ligvande Jönsson, Linderöd
 Härad: Gärd Berättare: Hanna Mårtensson "
 Socken: Linderöd Berättarens yrke: f.d. lantbrukare
 Uppteckningsår: 1953 Född år 1867 i Linderöd

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Butikshandel på landsbygden. s. 1-6. Lu F 95.

Startår Butikshandelen på landsbygden
Den första butiken i Glunde-
röd kom till ungefär 1855. Nå-
gra olagliga butiker har antagli-
gen alltid funnits

System Den första butiken var köpmans-
bod

Innehavare Den förste innehavaren var
ej från början bosatt på orten. Han
hette Pål (Jönsson?). Man sa all-
tid "Pålas" om butiken. Han
hade varit arbetare i en affär i
Hörby Affärens namn var Nyungberg
Pål hade inte gjort annat än
gravarbetet. Han kunde inte bok-
föra Men Nyungberg hjälpte honom
att rätta upp affären i Glunderöd.

Han öppnade bod i ett hus

Luf 95
1.

som jockfarande finns, mitt emot
medjare vid den gamla lands-
vägen. Handelsmanen var en en-
kel man, som var som vilken
annan i bygden som helst.

Lokal I ett rum på husets gavel
var butikens inredning. I huset fanns
en stor "stuga" ett kök ett rum och
två rum ytterligare som användes
som bodlokal och kontor och
förlagsrum. Vedspis användes som
uppvärmningsanordning. En disk
av enkel träkonstruktion och kyl-
box fanns inga skylt.

Varetköp Varorna köpte Pål från
sin före husbonde i Hölby. Han
hade en häst och han hämtade
gälden från Hölby, då

ACC. N:R M. 13539:3.

Skotte Hans Kusthu (en lärare dotter
från en angränsande by) boden.
Personal innehavarna av de först-
ta butikerna skotte jäml offärer-
na. I enstaka fall anlätades
biträden från bygden och det an-
rågs i så fall fint. Medlemmarna
ville gärna stå i butik Hans
kläddiakt ovet ej från bygdens
folks kläddiakt.

Kundkretsen: Vinderöd

Kundservice: Stukat använde i stor
utsträckning.

Betalning: Kredit gavs i mycket
stor utsträckning. Handlarna blev
ofta lurade, och ingen av dem
kän ha kommit på obestånd på
grund av detta.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

3.

Öppet kallande I de första affärer-
na kunde man komma ut
som helst på dygnet. Handels-
mannen bodde i huset och när
man behövde något på kvällar-
na gick man dit och kallade ut
mannen. "Han stod till tjänst vid
alla tider på dygnet." Ja, just
sitt. Kvällarna var den mesta för-
rättningen förlagd särskilt
när de bräda tider på året,
då folket arbetade hela dagarna
Då fylldes butiken och kvällar-
na

Affärsinnehavare i Sinderöd

I Vid smedjan

1. Pål 1855-

2. Anders Karou

omkr. 1880 (Han var från doarp, Sinderöd)

3. Cederberg. Denne man flyttade af-
gåren mig. 100 m. till ett annat
hus vid landsvägen (Där nu byggm.
Kudbergs hus ligger) omkr. 1890. Cederberg
hette till smedja4. Åkerberg. Hans butik låg på sam-
ma ställe som föreg. Huset brann
och såvliga misstänkte innehavaren
att ha satt eld gjälv. Han flyttade till
Häglinge därefter.5. Nu handl. Svenssons butik hade
butik i ett granhus i början av
1900-talet. Han gifte sig med Svensson

som tål bygga det hus där han fostr-
jande har sin affär han bli räddes
nr 6 i denna serie.

II En man vid namn Nilsson öppna-
de i liten skala butik i Jälvå byn
för 60 år sen. Han kom från annan
trakt.

2 Nilsson dotter Svesa övertog rättigheterna
och har nu matarehandeln i Jinderöd.

III En man kallad tegelmästaren bodde
i byn i fr. Mårnens ungdom. Hans
vänster öppnade butik i huset.

1. Han hette Åkesson och sålde rättigheter.

2. till Svesa Jönsson som var från
Spångarp Jinderöd

3. Axel Olsson övertog där efter (ej fr. I.)

4. Hugo Olsson (nuv. ägaren)

Några ytterligare butiker har ej funnits
i Jinderöd enligt fr. Mårnens.