

ACC. N:R M. 13642:1.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *Ulla J. E. Nilsson, Lund*
Härad: *Lunnarbo* Berättare: *Åkefru Blanda Hjelm*
Socken: *Hamvedis* Berättarens yrke:
Uppteckningsår: *1954* Född år *1873* i *Hamvedis*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Emigration till Amerika. s. 1.

ACC. N:R. M.13642 : 1.

Landskap: Småland Upptecknat av: Ulla, J., E., Nilsson
Härad: Lammhaga Adress: Tomegapsgat. 24. Lund.
Socken: Hanneda Berättat av: Änkefru Blenda Hjelm
Uppteckningsår: 1954 Född år 1873 ; Hanneda

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Härifrån trakten åkte många till USA i min barndom. Särskilt minns jag mjölnaren Johan Siver Nilsson, som åkte över med hustru och ~~fyra~~ tre barn. De åkte 1885 härifrån Hjulsnäs. Mjölnaren var då 31 år, hans hustru 27 och barnen 4, 3 och 2 år gamla. Samma år åkte också bonden Nils Aug. Svensson med hustru och fem barn till Chicago. De var likaså från Hjulsnäs. Fadern var 36, modern 39 och barnen 9, 6, 3, 12 och 1 år gamla. I början fick vi post från de båda familjerna, men vi förlorade kontakten rätt snart. Efter dåtida förhållanden hade båda familjerna det rätt gott ställt här men greps av amerikajukan och äventyrslystnad och sålde därför allting här för att kunna fara till USA. Hustrurna ville inte gärna åka. Det var bara männen som bestämde. När de åkte med hästskjutsen till Malmö satt barnen och sjöng på lasset om hur bra de skulle få det i det nya landet och hur de där skulle få äta ägg som man här äter potatis. Hur det gick för familjerna i USA vet jag inte. Det lär stå något därom i "Smälänningen" för den 10 april 1953. Några agenter har jag aldrig hört talas om. Inte heller tror jag att väckelserörelsen inverkade på amerikafararna. Till Chicago åkte de flesta.

Skriv endast på denna sida!