

ACC. NR M. 13654:1-3.

Landskap: Småland Upptecknare: Ulla J. E. Nilsson, Lund
Härad: Sunnerbo Berättare: Agnes Johnson
Socken: L. Ljunger, m. fl. Berättarens yrke: fröken
Uppteckningsår: 1954 Född år 1898 i Össjö, L. Ljunger

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Emigration till Amerika. s. 1-3.

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13654:1.

Landskap: Småland Upptecknare: Ulla, J, E, Nilsson
Härad: Sunnerbo Berättare: Agnes Johnson
Socken: S. Ljunga Berättarens yrke: Fröken
Uppteckningsår: 1954 Född år 1898 i Össjö, S. Ljunga

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Min far var född 1850 i Ryssby som yngst av sju syskon. Hans bröder Johannes, född 1845, och Gustaf var några år i USA. Farbror Johannes var gift, men reste ensam till Amerika och stannade där några år i Minnesota. Sedan köpte han här sina svärföräldrars gård. Han var skogsarbetare i USA. Hans dotter Frida har emigrerat.

Emma och Nathalia Johannesson, hette mina mostrar, som åkte ungefär 1885 till Illinois. De var bördiga från Tutaryd. De åkte ut över England, för det fanns inga direkta båtförbindelser på den tiden. Deras far var jordbrukare. De menade det var lättare att få sin utkomst i Amerika. Här hade de haft bondplatser och i USA arbetade de på hotell. Emma var gift två gånger. Båda gångerna med svenskar. Först med en järnvägstjänsteman, som blev ihjälkörd under arbetet. Åtta månader därefter födde Emma en dotter, som dog vid fyra års ålder just när de skulle åka till Sverige. Emma kom ensam hit och återvände rätt snart till USA. Det var före den tid jag kan minnas. 1930 dog hon som änka och barnlös. Nathalia ärvde henne och levde till 1942. 1912-13 var hon här på besök. Hon tog min yngste bror med sig till Amerika och mina kusiner Betty och Selma, som gjort sällskap med

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13654:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

henne från USA tog med sig två bröder tillbaka. Så det var ett stort sällskap som åkte då. Det blev allt litet tomt i slakten. Min bror heter Janne Johnson. Han har haft lantbruksarbete för det mesta. Han skriver hem ungefär vartannat år. Han har inte gift sig därute. Ofta har han skrivit att han inte tycker om USA och gärna ville hem. Men det har aldrig blivit av. Syster Beda åkte alldeles före kriget till Amerika 1914. Två år senare mitt under kriget åkte syster Anna. Hon var orädd och åkte ensam, endast 19 år gammal. Båda gifte sig med svenskar. Beda med en snickare från Stockholm och Anna med en smed från Dalarna. Beda bor nu i Californien. Anna är död men har döttrar i Rockefeller t. Den yngsta skriver ibland. Hon skriver på engelska och jag på svenska. Så vi förstår varandra hjälpligt. Självt har jag aldrig tänkt åka till Amerika. Jag var yngst och vårdade mina föräldrar tills de blev 95 år båda två. Far var bergsprängare. Befälet var omänskligt många gånger mot de värnpliktiga, och därför blev många rädda och åkte till Amerika. "Agenter" känner jag inte till. Det var bara de hemvändande amerikafararna med guld i tänderna, som lockade över de andra. Det var också släktingar och bekanta som påverkade varandra i mycket hög grad. Runt om i Illinois bor det många S. Ljungabor. De flesta har stannat däröver. Några nya seder införde aldrig svensk-amerikanerna i hem-

ACC. N:R M. 13654:3.

bygden. En smålänning förblir alltid en smålänning.

Min bror skrev i de första breven att han fick arbeta mycket hårt och inte önskade någon att komma dit över. Systrarna klagade över den pressande värmen. Chefen på hotellet, där mina systrar arbetade var från Agunnaryd. När hans fru dog, dränkte han sig och hotellet såldes till katoliker. Då avskeddades alla andra trosbekännare.

Min äldste bror utvandrade till Danmark vid 15 års ålder. I 30 år har han arbetat vid Odense station. Han var hemma nu i sommar.

Adresser:

Mina Systerdöttrar:

Mrs Betty Rosenquist,
412 Caroline Street,
Rockford, Illinois, USA.

Mrs Cristina(Mae) Mercaitis,
919-4 th ave,
Rockford, Illinois, USA.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV