

ACC. N:R M. 13657: 1-2.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *W. J. E. Nilsson, Lund*
Härad: *Lunnarbo* Berättare: *Karl Gustafson*
Socken: *L. Ljunger* Berättarens yrke: *hem. äg.*
Uppteckningsår: *1954* Född år *1879* i *Agunnaryd*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Emigration till Amerika. s. 1-2.

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13657: /.

Landskap: Småland Upptecknare: Ulla, J, E, Nilsson

Härad: Sunnerbo Berättare: Hem.äg. Karl Gustafson

Socken: S.Ljunga Berättarens yrke: Hem.äg.

Uppteckningsår: 1954 Född år 1879 i Agunnaryd

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

År 1902 åkte mina syskon, Ernst och Tina Gustafson, till Chicago, USA. Min bror var 18 och min syster 20 år. Några år senare åkte systrarna Anna, död 1952, Jenny och Amanda. Både Anna och Tina var långt inne i Alaska och arbetade på guldgrävarrestauranter. Jennys man åker fortfarande då och då och gräver guld. De bor i Seattle. Tinas man var också guldgrävare. Syskonen träffas då och då. Jenny och Tina är gifta med amerikanare. Ernst var först gift med en svenska, sedan med en engelska.

Själv skulle jag åkt före 1900, men då min husbonde dog, köpte jag hans kvarn och såg med vidhängande jordbruk år 1906.

Syskonen skickade pengar till far och mor. Ernst var byggmästare och hade farm. Tina var på besök 1912-13. Amanda 1915. Anna var hemma ett par gånger innan hon dog. Efter mina föräldrars död hör jag från syskonen ett par tre gånger om året.

Min far var jordbrukare och möbelsnickare. Syskonen tyckte inte det lönade sig att arbeta i Sverige. Det var svårt att få arbete här.

Min bror Ernst var snickare hos mors kusin, Anders Lindkvist, Chicago, första tiden i Amerika.

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13657:2.

Två morbröder var också i USA och många kusiner. En morbroder åkte fem gånger mellan USA och Sverige. Han åkte första gången på 80-talet till Dakota och arbetade som farmare. Så fort han fått litet pengar for han till Sverige och levde upp dem. Sedan for han tillbaka igen och höll på så fem gånger. När han var ungefär 80 år dog han här 1951 på sommaren. Han gifte sig aldrig.

Emigranterna reste som kreatur i flock. Agenter ordnade för dem både här i Sverige och i USA. Man hörde aldrig talas om någon som kom fel därför. En syster skickade 25 dollars i julklapp sista året. Så hon har det mycket bra.

Martin Pedersen brukade berätta om sina bedrifter i Alaskas ödemarker. Han bor nu på ålderdomshemmet i S. Ljunga.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV