

ACC. N:R M. 13663:1-2.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *W. J. E. Nilsson, Lund*
Härad: *Funnebo* Berättare: *Algot Andersson*
Socken: *S. Ljungera* Berättarens yrke: *f.d. hem. äg., handl., möllare*
Uppteckningsår: *1954* Född år *1879* i *Skjärved*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Emigration till Amerika. s. 1-2.

13663:1.

ACC. N:R M.

Landskap: Småland Upptecknare: Ulla J. E. Nilsson
 Härad: Sunnerbo Berättare: Algot Anderson
 Socken: S. Ljunga Berättarens yrke: f.d. hem.äg. handl. möllare.
 Uppteckningsår: 1872 1954 Född år 1879 i Mjäryd

FOLKLIVS-
 ARKIVET
 LUND

Patrik Rosendahl, Sommarsäter, Nygård, for på 1880-talet till Illinois med hela familjen sedan han sålt sin gård här. Det var en medelstor gård. Han var inte flitig och gick bara här och morrade på allting. Det var han som fick över många härifrån byn. Det gick till på så sätt att han skickade biljett och sedan fick de arbeta av den antingen hos honom eller hos en broder till honom. När sönerna Justus och Edvin övertagit farmen i Illinois fortsatte de att skicka biljetter och värva drängar från hemtrakten. Drängarna stannade bara kortast möjliga tid, för det var för hårt arbete. Justus blev inte rik, men Edvin fick en stor farm. Min frus bröder Algot och Fritjof Nilsson var 16-17 år när de kom till Justus Rosendahl i början på 90-talet. Algot stannade bara fem år i USA som farmarbetare. Fritjof stannade i USA. Han besökte oss 1906 ochll. Han har varit farmare och diversearbetare. ~~Ma~~ Det är långt mellan breven, men de kommer. Två systrar till min hustru for till Chicago. Berta Nilsson, född 1886, for 1906 och stannade till 1911. Hon arbetade hos en miljonär. 1912 gifte hon sig med en svensk skräddare. 1927 var hon här på besök med båda barnen. Ellen Nilsson, född 1889, reste 1914 och gifte sig i Chicago med en dalmas vid namn Berg. Mannen

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13663:2.

är byggmästare och äger flera stora hyreshus. Besök 1939 vid krigs-
utbrottet. Båda systrarna, särskilt den äldsta, skriver flera gånger
om året. En bror till mig, Fritz Anderson, reste till S:t Paul, Minn.
Han var ungarl och arbetade bara när pengarna var slut. 1908 åkte
han 18 år gammal. Han tjänade till maten under överfarten genom att
spela dragspel. Han dog 1953 i S:t Paul och var aldrig här på besök.
Prosten Ekedahl försökte få folk att stanna här i bygden.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV